

Kapelbode

NIEUWSBRIEF VAN DE
VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIE
Gemeente Brasschaat-Kapellen-Antwerpen (Ekeren)
Kapel "DE OLIJFTAK", Leopoldslei 35
2930 Brasschaat – Tel. 03 653 01 58
www.olijftakbrasschaat.be



Mededelingen

Zondag 03-11-2019

Kerkdienst Heilig Avondmaal

Donderdag 07-11-2019

Kerkenraadsvergadering

Vrijdag 08-11-2019

Wildbranch om 18.30 uur

Zondag 10-11-2019

Kerkdienst Prof. Dr. Rudy Van Moere

Dinsdag 12-11-2019

Bijbelstudie met Prof. dr. Rudy Van Moere om 20.00 uur

Vrijdag 15-11-2019

(Belijdenis)catechese om 20.00 uur

Zondag 17-11-2019

Jeugdendienst

Zondag 24-11-2019

Kerkdienst
Gedachteniszondag

Rock Steady

Het licht van God

Als je wereld instort en iemand zegt:
'Het is het einde niet!' Dan komt een
sprankje licht in jouw duisternis en
daalt een beetje hoogte in jouw diep.

Als je wereld instort en niemand zegt:
'Dit is het einde niet', blijf je haken
in al het puin en ben je stuk. Welk licht
maakt dan jouw donker en welke hoogte
daalt nog in jouw onpeilbare diep?'

Als je wereld instort en iemand zegt:
'Het is het einde niet!' Dan nadert het
licht van God jouw duisternis en uit
de hoogte daalt Hij in jouw verdriet.

Drs. Adriaan Gerrit Baas

Wist je dat God onzijdig was?

Hij is van geslacht veranderd.

Het oude of eerste testament van de bijbel is in het Hebreeuws geschreven. Het woord voor God is EL. Je hoort de verwantschap met ALLAH. We kunnen er ons makkelijk vanaf maken door EL en ALLAH met God te vertalen, maar het verhaal van de onderliggende betekenissen is natuurlijk veel complexer en ook boeiender!

Het woord EL is wellicht afgeleid van een stam die te maken heeft met STERK ZIJN. Je zou EL dus kunnen vertalen met DE STERKE, DE MACHTIGE. Het is een mannelijk woord, dat in bepaalde teksten als meervoud wordt gebruikt, een zogenaamd pluralis majestatis, wat de betekenis alleen maar versterkt. De bijbel is over een Latijnse vertaling van een Griekse vertaling naar Europa gekomen. De Grieken hadden EL met hun eigen woord voor STERK of MACHTIG kunnen doorgeven, maar ze hadden al een woord dat te maken had met het aanbidden van iets niet-zichtbaars. Ze kenden een vol pantheon en beeldden dat maar al te graag af. Misschien daarom dat de originele betekenis van het woord THEOS te maken heeft met zetten of plaatsen. Je geeft zo'n beeld een plaats.

Het Griekse THEOS werd in het Latijn weergegeven met DEUS. Twee keer een mannelijk woord, wel wat gelijkend wat klank betreft, maar er zit alweer een addertje onder het gras, want het Latijnse DEUS heeft geen gemeenschappelijke oorsprong met het Griekse THEOS. DEUS betekent HEMELS, SCHIJNEND ALS HET DAGLICHT. We keren toch een beetje terug naar het niet-zichtbare.

Bij de kerstening zocht men naar bestaande woorden in het Protogermaanse West- en Noord-Europa. Heel wat talen hebben vandaag nog iets wat op God, Gott of Gud lijkt. Het populaire idee dat God en goed met elkaar verwant zijn, snijdt geen hout. God komt van het Protogermaans guda, dat verwant is met aanroepen. Het Nederlandse God zou in oorsprong betekenen: WAT AANROEPEN WORDT. En kijk, hier hebben we voor het eerst een woord dat onzijdig is.

Hoewel God geen geslacht heeft, is het toch moeilijk naar Hem te verwijzen met het woordje "het". Het Oudnoors bedacht naast het onzijdige woord al snel een mannelijk woord. De kerstening had dus haar invloed op Gods verandering van geslacht. Vermoedelijk rond het jaar 1000 werd Hij mannelijk.

Wat mij bij dit kleine onderzoekje opvalt, is dat er geen gemeenschappelijke Proto-Indo-Europese wortel is voor THEOS, DEUS en GOD.



Jarigen november

- 03 november** mevr. J. Vermeeren-Neet
07 november dhr. J.M. Dekker
09 november mevr. G. van Hezeken-Stip
20 november mevr. H. Schutter-Vorst
24 november mevr. A; Kole-Mol

Van harte gefeliciteerd met uw geboortedag en Gods zegen voor het komende jaar!

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Wij zeggen dus: AANGEROEPENE, terwijl het Hebreeuws aangeeft: (ZIJNDE) DE STERKE, DE MACHTIGE. God is niet alleen van geslacht veranderd, ook nog van getal, en van woordsoort en een passief in plaats van een actief, geworden tot iets wat afhankelijk is van de mensen; als Hij niet meer aangeropen wordt, heeft hij geen betekenis meer. Dat was toch was Nietzsche wilde zeggen, toen hij schreef: God is dood; wij hebben Hem vermoord? In het Hebreeuws is God blijvend. Daarom noemt men Hem ook: Hij die is, die was en die zijn zal. De Eeuwige, wat mij betreft. Deze betekenis omsluit heel veel en is absoluut onafhankelijk van wat mensen ermee doen.

oooooooooooooooo

PRIJSVRAAG !

Vooran in de kerk hangen drie glasramen, die al vanuit een vorig gebouw zijn meegenomen.

Wat staat daarop afgebeeld ?

U mag een gokje wagen en uw antwoord doorsturen naar katelijne.depoortere@skynet.be.

De drie eerste die het juiste antwoord indienden, worden met naam genoemd in de volgende kapelbode.

Succes !

oooooooooooooooo

Ondertussen is er ook (belijdenis)catechese opgestart (18+). We bestudeerden de vragen die mensen hebben ten aanzien van geloof en bijbel. Wie wil meedoen, mag een berichtje sturen naar de dominee. Er is geen voorwaarde om belijdenis te (willen) doen. Dit is een open gespreksgroep die er juist toe wil aanzetten na te denken over het eigen geloof.

Ds. Katelijne Depoortere



Bericht van de kerkenraad

Even een kort verslag vanuit de Kerkenraad.

In oktober hebben we de oogstdienst gehouden, dit jaar noemden we dit **ontmoetingsdienst**, de bedoeling was en zal de komende jaren zijn, om vrienden, kennissen en belangstellenden mee te nemen naar onze Kapel. Dankbaarheid voor alle goede gaven die we mochten ontvangen en die we mogen delen, zijn daarbij de belangrijkste doelstelling.

Op zaterdag kwamen velen alvast hun gaven brengen en Girty Buitink versierde de kerk in mooie herfstkleuren ! Het zag er feestelijk uit !

Na de zondagdienst hebben velen kunnen genieten van een hapje en een drankje zoals we op voorhand hadden gemeld. De soep was warm en lekker, de kaas smaakte heerlijk en het glaasje wijn maakte het helemaal feestelijk. Volgend jaar bent u er hopelijk ook bij !

Op maandag hebben we onze gaven gebracht bij KABAS in Brasschaat, waar ze erg blij waren

met alles wat we brachten. Deze sociale kruidenier kan altijd wat extra's gebruiken zodat zij de minder gegoeden uit onze maatschappij kunnen helpen.

In onze vergadering van 3 oktober hebben we aandacht besteed aan de jeugd, de diaconie en bespraken alvast de komende diensten in november.

In de dienst van 3 november zullen we afscheid nemen van onze ouderling Kelly Keasberry, die, zoals gemeld, door haar werkzaamheden, vroeger moet stoppen met haar werk in onze kerk.

In diezelfde dienst zal Jean Koning bevestigd worden als diaken.

Op zondag 24 november, gedachteniszondag, noemen we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn.

We zullen onze leden gedenken ;

Maria Berbers Schoofs - overleden op 1 december 2018 - 94 jaar

Rein Schonewille - overleden op 19 maart 2019 - 87 jaar

Herman Fresen - overleden op 21 mei 2019 - 72 jaar

Ook willen we denken aan alle dierbaren die ons dit jaar ontvallen zijn !

Verdere aandachtspunten in onze vergadering waren de projectgroepen waarvoor u zich nog altijd kunt opgeven en het verslag van de kerkenraadsleden over hun activiteiten.

Namens de kerkenraad,

Annie Dubernard, scriba

Bericht van overlijden

Kort geleden kwam het bericht van overlijden toe van **Anny Koster**, zij overleed op 22 augustus 2019. Zij is vele jaren samen met haar man lid van onze kerk geweest. Zij heeft ook veel werk voor onze gemeente gedaan. De laatste jaren woonde zij in Vlissingen. Omdat velen onder ons haar gekend hebben wilden wij u dit bericht niet onthouden.

Collectes november

Beste gemeenteleden,

In de maand november staan er een aantal bijzondere collectes op het schema die we graag nog eens toelichten.

Zondag 3 november stichting Kinderen van India :

Voor jaarproject 2 collecteren we voor de stichting Kinderen van India.

John en Marja George van de stichting Kinderen van India hebben in het midden van India -in de plaats Pendra Road- een kinderkuis waar ongeveer 70 kinderen permanent verblijven.

De huidige behoefte voor het kinderkuis zijn nieuwe matrassen voor de kinderen. De stapelbedden hebben nu katoenen matrassen en er wordt naar verlangd om de kinderen een betere schuimmatras te geven met lakenset. Er zijn 70 bedden in het kinderkuis. 1 matras kost 15 euro en een lakenset kost 5 euro.

Meer info over deze stichting kan u lezen op

www.stichtingkinderenvanindia.nl



Zondag 17 november Mercy Ships:

Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie die gratis medische hulp brengt in Afrika. Mercy Ships gebruikt daarvoor het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, de Africa Mercy.

Aan boord zijn meer dan 400 geëngageerde vrijwilligers; dokters, tandartsen, verpleegsters, koks, machinisten..., die zelf hun reis en verblijf betalen.

De hulpverlening richt zich vooral op behandeling van tumoren, orthopedie, reconstructieve plastische chirurgie, cataract, fisteloperaties en tandheelkundige hulp. De ingrepen op het schip redden levens en geven patiënten een nieuwe toekomst.

Mercy Ships zet ook in op duurzame ontwikkeling van de plaatselijke gezondheidszorg door te investeren in opleidingen en in de lokale infrastructuur.



Meer info over Mercy Ships kan u vinden op www.mercyships.be

Zondag 24 november TEJO:

TEJO staat voor therapeuten voor jongeren. TEJO is opgericht vanuit de nood aan psychologische begeleiding voor jongeren.

Doel is om laagdrempelige, therapeutische ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

De therapie heeft als hoofddoelstelling om de jongeren te deblokken en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Zo escaleert de probleemsituatie niet verder, en worden de jongeren in een vroeg stadium geholpen.

Meer info over TEJO kunt u vinden op www.tejo.be



Bovenstaande collectes zijn allen van harte bij u aanbevolen!

Een hartelijke groet namens de diaconie!

Opbrengsten Collectes Augustus - Oktober

11 Augustus 2019

- Kabas € 322,3
- Eigen Kerk € 160,4

18 Augustus 2019

- Gevangenispastoraat € 66,8
- Eigen Kerk € 52,7

25 Augustus 2019

- Zending € 76,9
- Eigen Kerk € 60,9

1 September 2019

- Diaconie € 135,1
- Eigen Kerk € 81

8 September 2019

- Jaarproject 2: Kinderen van India € 334,4
- Eigen Kerk € 238,6

15 September 2019

- Havenpastoraat € 186,1
- Eigen Kerk € 119,4



22 September 2019

- Landelijk Kerkenwerk € 363,9
- Eigen Kerk € 192,2

29 September 2019

- Tejo € 182,8
- Eigen Kerk € 160,4

6 Oktober 2019

- Diaconie € 162,4
- Eigen Kerk € 166,1

Voor de jeugd

Het nieuwe seizoen is alweer bijna twee maanden oud. In september hebben we een jeugddienst gehouden over 'woorden'. Ook in de kindernevendienst zijn we daar toen mee bezig geweest. We hebben de afgelopen weken geleerd over Saul, David en wat er nodig is om een goede koning te zijn. Nu gaan we verder met verhalen over Jezus, tot de adventstijd begint. Het adventsproject gaat deze keer over het Licht dat in de wereld komt. We gaan hierover leren aan de hand van de profeet Micha. In zijn tijd was Jeruzalem een donkere stad: de mensen deden niet wat God wilde en het zag er niet goed uit. Micha vertelt hierover, maar hij brengt ook hoop: als de mensen zich omkeren tot God, dan kan er weer licht komen in de stad. Micha komt hier elke week over vertellen. Hoe we dit precies gaan invullen, weet ik nog niet, maar ik ben er over aan het nadenken. In de Kapelbode van december lezen jullie hier meer over!

De Rock Steady is in september weer van start gegaan en de tweede bijeenkomst wordt voorbereid.

Wildbranch (15+) komt blijkbaar tegemoet aan een behoefte van jongeren om op een veilige en zinvolle manier vrij en blij samen te komen. Vorige keer waren er zeven jongeren. We bekeken de kortfilm "Het Vlindercircus". over mensen die ontdekken dat zij, ondanks hun beperkingen of hun verleden, veel waard zijn.

Volgende keer zullen we filosoferen onder de pannenkoekenbak.



De jeugdruimte werd opgeruimd en gezelliger gemaakt. Er zijn intussen dekentjes aangekocht voor het geval de verwarming niet genoeg is. En het staat ook wel gezellig: een aantal dekentjes op de zetels. In de herfstvakantie komt er een nieuwe zetel bij: een hoekbank. Dit was wel nodig, want de groep tieners is aan het groeien en de zetels waren vol. De grote tafel gaat dan waarschijnlijk wel uit de ruimte verdwijnen, maar deze werd toch bijna nooit gebruikt.

We zijn ook al druk aan het nadenken over de invulling van de kerstdienst. Het wordt dit jaar geen musical, maar de jeugd zal een flink aandeel hebben in de dienst. Hoe dit er precies gaat uitzien, is nog een verrassing. Ook hierover meer in de volgende Kapelbode.

Geen verjaardagen deze keer, want ik wacht op een nieuwe, bijgewerkte, lijst van de jeugd. Een aantal kinderen en tieners staan niet op mijn huidige lijst en ik wil niemand vergeten.

Joke van der Linden, jeugdouderling



De stadspredikant en
het Protestants Sociaal
Centrum



Leonie

In de vele jaren van hun bestaan hebben al veel mensen stage gelopen in het

PSC en bij het werk van de stadspredikant (bij Ina dus vooral). En dat is mooi, want zo hebben we onze inspiratie en visie zich zien uitbreiden in vele sectoren en plaatsen in Vlaanderen, Brussel en Nederland. Mensen vergeten hun tijd "bij ons" niet en laten jaren later vaak nog blijken en zelfs horen dat ze er dankbaar voor zijn. Je kunt gerust zeggen: schatplichtig.

Leonie is mijn eerste stagiaire in mijn werk als stadspredikant. Stage is over en weer inspirerend. Voor de stagiair(e) en voor de stagebegeleider. Dat ondervind ik nu ook met Leonie. Elke week loopt ze een dag met me mee en ondertussen groeit er bij haar ook meer duidelijkheid over wat ze zelf van deze periode wil leren en hoe ze daaraan wil werken. We trekken nauw met elkaar op en bevragen elkaar. Dat gaat soms best diep en dat is goed, want daar leren we allebei het meeste van. Uiteindelijk zijn we allebei al doende op zoek naar hoe je zinvol kerk kunt zijn en zingeving kunt zoeken in de stad in deze tijd.

Heeft u haar blog al gevonden? Via Facebook "Zin in Antwerpen": [fb.me/zininantwerpen](https://www.facebook.com/zininantwerpen)

Een stukje daaruit:



☆ Er mogen zijn ☆

Bij Verzet-Je - een tweewekelijkse bijeenkomst over armoede en armoedebestrijding - wordt niet alleen óver armoede gesproken, maar krijgen mensen in armoede zelf het woord. Het is een plek waar hun verhaal gehoord wordt. Voor mij als kersverse stagiaire bij Petra, de stadspredikant van Antwerpen, was het een mooie kennismaking met het werk van PSC Open Huis. Het is - zoals de naam al zegt - een open huis, een plek waar je 'er mag zijn'. Ook ik ervoer het zo. Als nieuweling was ik welkom in hun midden.

Op weg naar de volgende afspraak wil Petra me iets laten zien en ze wijst naar een bankje aan de andere kant van het plein. Het bankje is versierd met mozaïek. Ik herken het logo van het Protestants Sociaal Centrum. "Echt bijzonder!" verzekert ze me. Een kerkelijke organisatie krijgt normaliter weinig ruimte van de overheid in Vlaanderen. Jammer, want de kerken kunnen zoveel bijdragen aan de samenleving. Op dit plein hoort het PSC er echter helemaal bij. Ook dat is een kwestie van 'er mogen zijn'.



Nieuws uit het PSC

- houdt u het vrij?: het PSC gaat weer samen met u en jou Kerst vieren! Op vrijdagavond 20 december vanaf 17u in PSC Open Huis, binnen en buiten op het Schoolplein. Er zal soep en lekkers zijn, muziek en gedichten en we gaan samen een paar liederen zijn. Een beproefd concept waar we samen van kunnen genieten, hoe verschillend we ook zijn.

Thema dit jaar zal zijn: "vrede voor de stad". In een vergadering van de Commissie Stadspredikant opende voorzitter Sonja Sluijs-Van Santen met een tekst uit Jeremia 29:7: "bid voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei". Dat inspireerde ons tot dit thema.

Save the date en laat alvast weten of u een handje wil toesteken. Misschien iets lekkers meebrengen, helpen met klaarzetten, opdienen, afwassen, opruimen. Of bezig zijn met de kinderen. Nieuwe mensen leren kennen. Samen maken we er iets moois van!

- Wist u dat we niet het enige PSC zijn in België? Op 28 september hebben we op uitnodiging van de Synodale Raad van de VPKB in het Huis van het Protestantisme samen gezeten met andere PSC's uit het land: uit Brussel, Luik en de arme Borinagestreek. We vertelden elkaar hoe we werken en ons organiseren en we deelden inzichten en visie met elkaar. We herkennen in elkaar ook de zoektocht met betrekking tot de protestantse identiteit en de verbinding met de kerken en de samenleving. Ook kwam het werk van de stadspredikant ter sprake. Daar is er maar één van, namelijk in Antwerpen! Maar dat kunnen er natuurlijk meer worden, want nood aan verbinding, presentie en een luisterend oor is er overal. Bedoeling is dat we het als PSC's niet bij deze ene ontmoeting laten en elkaar gaan blijven inspireren en versterken.

Nieuws van de stadspredikant

- Na jarenlange inzet van ondersteuning aan de stadspredikant neemt Tetty Rooze afscheid van Commissie Stadspredikant. Als Commissie zwaaien we haar uit met een etentje en we zullen haar altijd dankbaar blijven voor de morele steun en vele wijze inzichten, waarvoor ze trouwens aanspreekbaar blijft. Tetty is dan wel met pensioen, maar nog altijd zeer actief in allerlei organisaties rond migratie en vlucht (Over Hoop en Huizen, Orbit, Gastvrij Netwerk, ...). Gelukkig maar, want zoveel knowhow en wijsheid over moeilijke materie zien we niet graag vertrekken.

- Op 9 november gaat er een interculturele ontmoetingsdag door in het Oude Badhuis aan het Stuivenbergplein, van 14-18u, onder het thema "Allemaal anders, toch gelijk". Deze dag wil heel laagdrempelig zijn, ook voor gezinnen, om ontmoeting en solidariteit te versterken. Uw stadspredikant werkt er ook aan mee, o.a. door in het interlevensbeschouwelijk panel te zitten en in gesprek te gaan over "solidariteit" vanuit diverse invalshoeken. Iedereen is welkom, u en jij dus ook! Zie ook elders in deze editie van uw kerkblad.

- Op 23 november kunt u kiezen: Gastvrij Netwerk houdt in de Dossinkazerne in Mechelen zijn ontmoetingsdag met een boeiend programma rond het ondersteunen van vluchtelingen, en ook Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet van Bisdom Antwerpen, nodigt op dezelfde dag uit

met een dag in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle over "Zacht & Moedig". Details vindt u op internet of via uw stadspredikant.

- De Woonterp, ons project van tijdelijke woningen voor erkende vluchtelingen, blijft een punt van zorg (wat is het moeilijk om als groot gezin een gepaste woning te vinden!). Maar ook van inspiratie. We hebben een vaste kern van vrijwilligers van allerlei kunne en er zijn er ook die komen en gaan, gewoon om ervaring op te doen, bijv. in het kader van studie of zoektocht naar werk. We zijn blij met alle inzet! Tijdelijk of van lange adem. We vullen elkaar goed aan. Niet alleen voor vrijwilligers zelf is werken in de Woonterp naast zorgelijk ook inspirerend. Ook voor wetenschappelijke onderzoekers. Zo werkten een handvol van onze vrijwilligers mee aan een masterproef van Joery Smits, in het kader van zijn studie "master in overheidsmanagement en beleid". Hij onderzocht het vertrouwen in de overheid bij vrijwilligers die met vluchtelingen werken. Geen gemakkelijk onderwerp, zelfs controversieel, schrijft hij. Hij heeft moeite moeten doen om vrijwilligers te vinden, en was dan ook blij met onze inbreng. Wat er uit de masterproef naar voren komt is de sterke gemotiveerdheid en de hoop een beetje verschil te kunnen maken juist voor mensen die het in onze samenleving niet gemakkelijk hebben. Als u wilt, kunt u de masterproef van ons toegestuurd krijgen.

Tot slot

... nog eens alvast de tekst die ons inspireert voor ons thema van het PSC Kerstfeest. Deze woorden zijn oorspronkelijk weliswaar gericht aan ballingen van Israël in Babel, maar zijn ook herkenbaar voor ons vandaag, omdat je je in de huidige samenleving soms best "vreemdelingen en bijwoners" kunt voelen. Toch of juist dan kunnen we met een frisse blik de samenleving ten dienste zijn vanuit de liefde van God voor alle mensen.



"Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei." (Jeremia 29:4-7)

stad is ook jullie bloei." (Jeremia 29:4-7)

(Foto: Brandpunt 23)

Hartelijke groet!

ds. Petra Schipper

Uit de commissie van de stadspredikant

Volgens de Prediker heeft alles zijn tijd en beloop.



We zien dat ook in de commissie, die om de stadspredikant heen staat.

Commissieleden komen en gaan. Het is mooi om te zien dat er altijd weer mensen bereid zijn om enkele jaren mee te draaien en hun gaven willen inzetten voor het werk en ondersteuning van ds. Petra Schipper. We zijn blij dat we op dit moment een voltallige commissie hebben.

Maar ook hier komt een periode soms tot een eind. Want, spijtig voor ons, Tetty gaat de commissie verlaten. Jaren lang was zij degene die, met heel veel kennis van zaken de grote kracht was van onze commissie. Tetty weet heel veel, haar grote deskundigheid en ervaring kwamen altijd goed van pas. Maar zoals de Prediker zegt: "voor alles is een tijd". Dankbaar zijn we dat we nog altijd bij haar terecht kunnen om raad en advies.

Namens Petra, de commissieleden en namens al die mensen die het werk van Petra een warm hart toedragen: dank je wel Tetty voor je enorme inzet en betrokkenheid.

Dank je voor je ervaring en kennis die je wilde delen met ons.

Sonja van Santen, voorzitter commissie stadspredikant

Luchthavenpastoraat

Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken' Jes. 56: 7

Vanaf juni 2018 ben ik halftijds aangesteld als luchthavenaalmoezenier.

Het gebruikelijke werk van de luchthavenchaplain bestaat uit de supervisie in de kapellen, de aanwezigheid in de luchthaven, 'walking the terminal' zoals dat heet en de contacten met passagiers, collega's en verantwoordelijken van Brussels Airport Company. De luchthavenaalmoezeniersdienst is ondergebracht onder de dienst Passenger Experience en valt onder de verantwoordelijkheid van het Welcome Center op de luchthaven.

Afgelopen jaar ontvingen we een groep vluchtelingen uit Syrië die via het project Humanitaire Corridors, ondersteund door de VPKB, onderdak vonden in ons land. Er was de herdenking van 22.03, de dag van de aanslag in de luchthaven. Ik nam dit jaar de tijd voor de uitbreiding van de opdracht door contacten te zoeken met personeel en airlines op de luchthaven, het uitwerken van het idee om een multifaitth- of meditatieruimte uit te bouwen binnen het plan 2040 waaraan de luchthaven nu werkt, en interne en externe communicatie van gebedsdiensten. Niet alles is verlopen zoals verwacht.

In de toekomst hoop ik hiermee verder te gaan. In een sterk geseculariseerde samenleving is het gepaste geduld noodzakelijk om dit uit te bouwen.

Ik had contact met de luchthavens in Charleroi (Brussels South) en Antwerpen.

Om te onderzoeken hoe ik het luchthavenpastoraat verder kan uitwerken bezocht ik collega's in Amsterdam (april 2019), Parijs en Zürich (Parijs mei 2019).

Tijdens mijn bezoek in Parijs (mei 2019) hoop ik, ook op vraag van de luchthavenpastor in Schiphol, een regionaal netwerk binnen Europa op te zetten en uit te werken, de bouwstenen werden reeds gelegd binnen IACAC, wat kan uitmonden in een conferentie te Brussel in de winter van 2020.

Het volgende jaar hoop ik de contacten met BAC en Brussels Airlines verder te verdiepen.

De commissie kwam dit jaar op 7 mei 2019 samen. Ds. Willy Willems nam in september 2019 afscheid als vrijwilliger na 53 jaar. Dit hebben we op meer dan gepaste wijze gevierd op 22 september.

Met dank aan vrijwilligster Helfride Willems en de commissie Luchthavenpastoraat die het werk ondersteunt en begeleidt.

Ds. Edwin Delen

Luchthavenaalmoezenier.

Giften en bijdragen steeds welkom op:

BE09 068904091557

Contact:

FB: Brussels Airport Chaplaincy

ds. Edwin Delen

Protestant Airport Chaplaincy

Brussels Airport

T + 32 2 753 68 77

edwin.delen@brusselsairport.be

T + 499 360 338

edwin.delen@telenet.be

Bijbelleesrooster november 2019

Vrijdag	1 november	Lucas 18: 18 – 30	Rijkdom
Zaterdag	2 november	Lucas 18: 31 – 43	Kom dat zien!
Zondag	3 november	Lucas 19: 1 – 10	Groot in het koninkrijk van God
Maandag	4 november	Lucas 19: 11 – 28	Gebruik wat je hebt
Dinsdag	5 november	2 Samuel 5: 17 – 25	Met de hulp van de HEER
Woensdag	6 november	2 Samuel 6: 1 – 11	Plaatsmaken en je plaats weten
Donderdag	7 november	2 Samuel 6: 12 – 23	Dienend leiderschap
Vrijdag	8 november	2 Samuel 7: 1 – 16	Bouwplan
Zaterdag	9 november	2 Samuel 7: 17 – 29	Toekomst voor de koning
Zondag	10 november	Psalms 101	Streven naar volmaaktheid
Maandag	11 november	Hosea 6: 4 – 11a	God wil liefde ...
Dinsdag	12 november	Hosea 6: 11b – 7: 7	... maar het volk wil het niet zien
Woensdag	13 november	Hosea 7: 8 – 16	Hardleers
Donderdag	14 november	Lucas 20: 1 – 8	Geen antwoord
Vrijdag	15 november	Lucas 20: 9 – 19	Toch geen antwoord
Zaterdag	16 november	Lucas 20: 20 – 26	De mond gesnoerd
Zondag	17 november	Lucas 20: 27 – 40	Woorden van eeuwig leven
Maandag	18 november	Lucas 20: 41 – 21: 4	Major donor
Dinsdag	19 november	Hosea 8: 1 – 7	Kalverliefde is afgodendienst
Woensdag	20 november	Hosea 8: 8 – 14	Dommer dan een ezel
Donderdag	21 november	Hosea 9: 1 – 9	Afrekening
Vrijdag	22 november	Hosea 9: 10 – 17	Onvruchtbaar
Zaterdag	23 november	Psalms 39	Klein voor God
Zondag	24 november	Lucas 21: 5 – 19	Blij vooruitzicht?
Maandag	25 november	Lucas 21: 20 – 28	Hij komt!
Dinsdag	26 november	Lucas 21: 29 – 38	Wees bij de tijd
Woensdag	27 november	Hosea 10: 1 – 8	Misbruik van weelde
Donderdag	28 november	Hosea 10: 9 – 15	Roofbouw
Vrijdag	29 november	Micha 1: 1 – 7	Oordeel
Zaterdag	30 november	Micha 1: 8 – 16	Kaalslag

Kerkdiensten

november 2019

aanvang 10.00 uur

Zondag 3 november: groen

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. J. van der Linden
Organist: dhr. S. Schelstraete
Lector: mevr. M. Hakkenes
Collecten: Jaarproject 2 "Kinderen van India" + Kerk
Koster/Koffie/Bloemen: fam. Hooghiemstra

Zondag 10 november : groen

Voorganger: Prof. Dr. R. Van Moere
Ambtsdrager: mevr. A. Dubernard
Organist: dhr. M. van den Broek
Lector: mevr. I. van Oudheusden
Collecten: Diaconie + Kerk
Koster/Bloemen: dhr. G Meerburg
Koffie: fam. van der Linden

Zondag 17 november : groen

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. M. Devilee
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: dhr. E Verleye
Collecten: Mercy Ships + Kerk
Koster/Koffie/Bloemen: fam. Kole

Zondag 24 november : wit

Gedachteniszonntag

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. A. Dubernard
Organist: dhr. S. Schelstraete
Lector: dhr. B. Hertoghs
Collecten: Tejo + Kerk
Koster/koffie: fam. Berends
Bloemen: fam. van der Linden/Brasschaat

Zondag 1 december: paars

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: dhr. J. Koning
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: mevr. J. Lambert
Collecten: Adventsproject + Diaconie
Koffie/Bloemen: mevr. Buitink
Koster: dhr. A. Biserat



Wijkteams

Wijkteam Noord

Ambtsdragers:

- Marjolijn Devilee
- Ruth Hertoghs

0468/081.693

0478/733.199

Contactpersonen:

- Annelies Berends
- Henny 't Hart

03/689.31.45

03/666.35.23

Wijkteam Zuid

Ambtsdragers:

- Joke van der Linden
- Jean Koning

03/605.58.40

03/664.06.26

Contactpersonen:

- Nelly Roelofsen
- Corrie de Roon
- Girty Buitink
- Brenda Verleye

03/651.72.75

03/385.23.43

03/651.42.99

03/646.79.91

De knoflookpad

Heel lang geleden kreeg de mens de opdracht: "ga heen en vermenigvuldig u". Analfabeten als ze toen waren, wisten de mensen niet wat vermenigvuldigen betekende, maar daar kwamen ze snel achter. Zo leerden ze in de praktijk de beginselen van de rekenkunde: bij vermenigvuldigen keken ze naar het groeien van hun families, bij delen was het met elkaar delen wat men had, optellen was eenvoudig het tellen op hun vingers van de schapen die ze hadden en aftrekken was het verlies ervan. Het vermenigvuldigen kwam langzaam op gang, maar is niet van een leien dakje gegaan. Natuurgeweld, oorlogen en ziektes decimeerden vaak de volkeren. Het heeft tot 1750 geduurd dat de wereldbevolking gegroeid was tot 800.000 zielen. Nu, 250 jaar later zitten we bijna op het 9-voudige!

Wat de dieren betreft is de mens heerser: dieren zijn aan hem onderworpen. Dat kan positief zijn maar ook heel erg negatief. In tegenstelling tot de mens hadden de dieren geen aanmoediging nodig, ze waren er immers al en ze hebben zich, afhankelijk van de soort, heel snel vermenigvuldigd. Ook zij hebben het niet altijd gemakkelijk gehad: er stierven bijvoorbeeld soorten uit door natuurgeweld en later door mensen. Vandaag worden nog steeds bepaalde dieren door stropers met uitsterving bedreigd: denk maar aan de rhino's en chimpansees. Veel wordt er gedaan om de overgebleven exemplaren te beschermen en in kleine beschermde gebieden te laten overleven. De mens of eigenlijk een klein groepje gemotiveerde mensen doet veel om de natuur te beschermen.

Soms gaat dat goed, denk maar aan het incidentele succes in dierentuinen, bijvoorbeeld van het pandabeertje. De mens doet het ook wel eens helemaal fout. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd bij wijze van experiment de nijlbaars uitgezet in het Victoriameer. Met desastreuze gevolgen. De nijlbaars, nu de Victoriabaars genoemd, is een schrokop, die alle kleinere visjes, waar de bevolking van moest leven, als een grote stofzuiger opgezogen heeft. Nu zijn er nog maar een klein aantal vissers die jacht maken op deze baars.

En dan, om dichtbij huis te blijven, en wel in het Limburgse, is er de bedreigde knoflookpad. Zien doe je ze haast nooit, maar ruiken wel; ze verspreiden namelijk een sterk knoflook "parfum" vandaar de naam. Het Agentschap van Natuur en Bos is zoek gegaan en heeft er € 10.000 voor over gehad. Heel wetenschappelijk heeft men deze pad proberen te lokaliseren en wel door jacht te maken op het DNA (bij beestjes spreekt men van e-DNA) van de knoflookpad. In 60 vijvers heeft men gezocht en uiteindelijk in 3 ervan de aanwezigheid van de knoflookpad bewezen. Van 2 ervan wist men het al, dus de winst was 1 vijver. Toen dat bekend raakte, werden er op weekends rondleidingen georganiseerd en ja, de "pelgrims" hebben de knoflookgeur ook geroken.

Nu was er een meisje dat beweerde dat zij de knoflookpad geroken heeft rond een vijver waar die niet eerder was waargenomen. Ze werd uiteraard behoorlijk aan de tand gevoeld door de boswachter, waarbij zij haar verhaal blozend enigszins wijzigde. Ze had wel een knoflooklucht waargenomen maar dat was waarschijnlijk door een kus van haar vriendje. Zo viel ze door de mand en bleef de geur beperkt tot 3 vijvers. Dat is echter niet het einde van dit relaas.

Natuurpunt wil voor € 250.000 zeven hectare naaldbos omvormen tot een ideaal leefgebied voor de knoflookpad. Men schat dat er hooguit 100 padden zijn in het Limburgse, wat een investering betekent van € 2500 per pad. Maar ja, een redding kost nu eenmaal veel. Over een paar jaar is de habitat voor de knoflookpad klaar en kunnen ze verhuizen als ze dat willen. Wat er daarna gebeurt is in de sterren geschreven: een explosie van knoflookpadden en over 10 jaar de eerste klachten over geuroverlast door de knoflookgeur en nog eens 5 jaar later verbanning van de knoflookpadden. Ja, zo gaat het nu eenmaal met de mens, niets is hem vreemd. Verbazen behoeven we ons dus niet als we dat over 15 jaar lezen.

Probus in vrijwillige ballingschap



Ambtsdragers

Predikant

Ds. Katelijne Depoortere
E-mail: katelijne.depoortere@skynet.be 03/236.81.54

Ouderling

Mevr. M. Devilee-van Klinken 0468/598.663
E-mail: marjolijndevilee@gmail.com

Diaken

Mevr. R. Hertoghs 0478/733.199
E-mail: ruthbredewoud@hotmail.com
Dhr. Jean Koning 03/664.06.26
E-mail: jean.koning@gmail.com

Jeugdouderling

Mevr. J. van der Linden-Verweij 03/605.58.40
E-mail: joke.verweij54@gmail.com

Scriba

Mevr. A. Dubernard 03/666.59.48
E-mail: adubernard@skynet.be

Bestuur

Dhr. E. Verleye 03/646.79.91
E-mail: Verleye@outlook.com

Rekeningnummer kerk

IBAN BE91 320-0 575 3-1376
BIC BBRUBEBB
t.n.v. "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Diaconie

IBAN BE50 320-072 69- 6318
BIC BBRUBEBB
t.n.v. Diaconie "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Ledenadministratie

Wijzigingen opgeven via e-mail aan: adubernard@skynet.be