

Kapelbode

NIEUWSBRIEF VAN DE
VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIE
Gemeente Brasschaat–Kapellen-Antwerpen (Ekeren)
Kapel "DE OLIJFTAK", Leopoldslei 35
2930 Brasschaat – Tel. 03 653 01 58
www.olijftakbrasschaat.be

Ontmoeten

Is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord op de vraag
op iets, in jou.
Een echte ontmoeting raakt je.
Ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen
tegen de ander,
maar wel dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander
binnenlaten in het huis van jezelf
met het risico
dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is
iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander
zo diep laat binnendringen
kun je van een ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

oorsprong onbekend



Mededelingen

Zondag 01-03-2020

Kerkdienst Heilig Avondmaal

Donderdag 05-03-2020

20.00 uur

Kerkenraadsvergadering

Zondag 08-03-2020

Kerkdienst

Dinsdag 10-03-2020

20.00 uur

Bijbelstudie ds. Katelijne Depoortere

Zondag 15-03-2020

Kerkdienst

m.m.v. deelnemers tienerweekend

ProJOP

Zondag 22-03-2020

Kerkdienst

Zondag 29-03-2020

Kerkdienst Prof. Dr. Rudy Van Moere

Rock Steady

Veertigdagentijd: praktisch

De veertigdagentijd is een tijd van stilstaan en voorbereiden op het grootste feest van het kerkelijk jaar. Eén van de manieren om dat te doen is door te focussen op gebed. De predikant wil graag zoveel mogelijk dagen van deze periode samen bidden met enkele mensen. Als u dat fijn vindt, als u zich geroepen voelt, stuur een berichtje of geef een belletje, zij komt met plezier één of meerdere keren bij u langs.

We naderen ook Pasen en willen daar graag een feestelijk moment van maken, dat door koorzang ondersteund wordt. We vonden Girty Buitink bereid om dit project te leiden. Wilt u meezingen, meld dat even aan de dominee. Dan kunnen wij een paar repetities vastleggen.

En we noteren twee stemmige vieringen in de Goede Week, nl. Witte Donderdag, 9 april en Goede Vrijdag, 10 april.

Veertigdagentijd

Laat af en weet dat ik God ben. (Psalm 46:11)

Weet je nog waar Mozes God ontmoette? Op vele plaatsen eigenlijk, maar die die iedereen zich herinnert is bij het brandende braambos, op een berg in de woestijn. De grond was heilig, de sandalen gingen uit. De ontmoeting doorbrak het gewone.

Weet je nog waar Elia God ontmoette? Op vele plaatsen, maar die die velen zich herinneren, omdat ze zo verrassend was. Elia ontmoette God in het stille briesje.

Waar en wanneer heb jij God ontmoet?

Waar en wanneer heb je Hem gemist? Gemist, zoals een trein, omdat je de andere kant opkeek, of omdat je al op een trein zat, die de andere kant opging?

Elke dag en zeker de dagen in de veertigdagentijd nodigen ons uit om God te zoeken. Dat is iets actiefs. Op een actieve manier de drukte en normale bezigheden opschuiven om God ruimte te geven. Gods woord kun je zien als vevat in zaadjes. De zaadjes zijn altijd goed. Ze bevatten Zijn DNA. Ze zijn het beste wat ons kan overkomen. Maar het plantje kan alleen opkomen als het gevoed wordt, als het in goede grond terechtkomt, die bewerkt is, die een echte voedingsbodem is.

Een drukke agenda, constant door mensen opgeëist worden, je gedachten die van het één naar het ander hollen, het voortdurend klikken op links of swipen op je scherm om nieuwe dingen te ontdekken of gewoon uit verveling en uit angst voor het niets... dat brengt ons nergens, of tenminste zeker niet bij God.

Opnieuw hebben we de kans om goede bodem te worden voor Gods woord. Opnieuw kunnen we besluiten om gas terug te nemen en écht tijd te maken voor Diegene die er werkelijk toe doet. Laat je uitdagen!



Jarigen maart

21 maart dhr. C.J.G. Vonck

30 maart mw. M.L. Lauwereins-Tattersall

Van harte gefeliciteerd met uw geboortedag en Gods zegen voor het komende jaar!

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Mattheüs 6-34



Bijbelstudie

Op dinsdagavond 10 maart is er Bijbelstudie door onze predikant, om 20u, in de koffieruimte van de Kapel. Het thema is: het lijden van Jezus. Dit past in de veertigdagentijd. Hartelijk welkom, voor beginners en gevorderden, leerrijk en gezellig.



Van de predikant...

Aan iedereen die in De Olijftak een taak vervult, hoe groot of hoe klein,

Weet je wel wat het betekent...

Als je met een gerust hart aan de dienst kunt beginnen en weet dat je peuter in goede handen is

Als je niet noodzakelijk elke week weer de eerste en de laatste aanwezige moet zijn in de kerk

Als je niet de hele Kapelbode vol moet schrijven

Als anderen mee leiding en verantwoordelijkheid durven nemen

Als je even adem kunt halen in de consistorie, omdat mensen ook door anderen worden onthaald en opgevangen

Als er mensen zijn die bidden voor de eenheid en de groei van de gemeente

Als de keuken netjes wordt achtergelaten zonder dat je daar een hand in hebt

Als je je kinderen en tieners heerlijk kunt toevertrouwen aan mensen die met plezier en enthousiasme iets van het geloof delen

Als je ziet hoe mensen met elkaar praten en dingen delen

Als je cijfers kunt loslaten om met mensen bezig te zijn

Als er mensen zijn die je op vriendelijke wijze een vraag durven stellen, waar je wel eens over moet nadenken

...

Met een groot hart wil ik jullie allen dankzeggen!

Ds. Katelijne Depoortere

Kerkenraad

In de vergadering van februari bracht de bestuursraad, bij monde van dhr. G. Meerburg, verslag uit van haar activiteiten en gaf hij een toelichting over de jaarcijfers die op de algemene vergadering zullen voorgelegd worden aan de gemeente.

Het verslag voor de algemene ledenvergadering en de agenda daarvoor zullen

u worden toegestuurd in de loop van de maand maart conform het plaatselijk reglement art. 13.

Zoals al gemeld in de vorige kapelbode zal de algemene ledenvergadering doorgaan op **donderdag 2 april 2020**.

Vermits deze avond voorzien was voor de kerkenraadsvergadering hebben wij besloten om ditmaal onze vergadering te houden op zondag 29 maart 2020, na de zondagse kerkdienst. Een verschuiving naar een latere datum was niet mogelijk in verband met witte donderdag.

Verdere aandacht ging ditmaal naar de jeugdwerking, met name de organisatie van het jeugdweekend dat doorgaat

van 13/3-15/3 in Rijkevorsel. De jongeren zullen op zondag 15 maart de kerkdienst bijwonen in onze kapel. Voor het overbrengen van de jongeren van Rijkevorsel naar Brasschaat wordt nog naar een oplossing gezocht.

namens de kerkenraad,
Annie Dubernard, scriba

BELANGRIJK

Wij willen u met nadruk vragen om bij gebruik van de kapel en het daarbij gebruiken van de verwarming, er steeds op te letten dat bij het verlaten van de ruimtes alle verwarmingen weer in de oorspronkelijke staat teruggeplaatst worden. Dus steeds op automaat zetten en niet op het zonnetje, dan blijft de verwarming nodeloos branden op dagen dat er niemand aanwezig is !

Hartelijk dank !

DIACONIE

Het VASTENPROJECT

De diaconie heeft dit jaar als Vastenproject gekozen voor het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen.

Zoals u altijd kunt lezen in de berichten van de stadspredikant is er een prima werking die WOONTERP genoemd wordt.

Voor deze werking is er nog van alles nodig – de diaconie zal in de komende tijd bij de mededelingen nog veel meer kunnen vertellen – en ze zal ook nog een verder bericht uitsturen met de doelstellingen en wat wij als gemeente Brasschaat kunnen betekenen voor dit project.

Een kleine informatie !

De Woonterp

Is nog bezig met de inrichting van de ontmoetingsruimte: een eigen gezellige “living” en bureel, waarin bewoners elkaar beter kunnen leren kennen, kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken, vrijwilligers mee kunnen zoeken naar huis of werk, of waar je elkaar gewoon kunt tegenkomen bij wasmachine of een tas koffie.

De kinderen en tieners van de kerk van Antwerpen-Oost zijn als veertigdagenproject aan het sparen voor een keukenkast met inhoud . Vanuit Boechout kregen ze een vergadertafel en stoelen en een koelkast. Ook andere mensen helpen mee of doen suggesties.

Ze zoeken nog:

- twee bureaus plus stoelen
- vaste pc
- droogkast
- zithoek: zetels en salontafel
- gezellige aankleding: lampen, planten, tafelkleed, muurversiering, ...
-

De diaconie zal hier verder actie in ondernemen en informeren waarmee wij hen kunnen helpen !!

Van harte aanbevolen !

Collecten

29 December 2019

- Zending € 114,60
- Eigen Kerk € 93,70

5 Januari 2020

- Diaconie € 89,50
- Eigen Kerk € 80,25

12 Januari 2020

- Jaarproject 1: Kamiano € 105,20
- Eigen Kerk € 76,60

19 Januari 2020

- Havenpastoraat € 215,45
- Eigen Kerk € 155,60

26 Januari 2020

- Leprazending € 275,90
- Eigen Kerk € 128,05

2 Februari 2020

- Diaconie € 250,20
- Eigen Kerk € 187,85

9 Februari 2020

- Jaarproject 1: Kamiano € 256,80
- Eigen Kerk € 142,65

16 Februari 2020

- Gevangenispastoraat € 221,55
- Eigen Kerk € 174,50

Boekenverkoop

€ 11,40

Rosse Centjes

€ 13,45

Deze laatste werden nog afgeleverd en zullen goed terecht komen, vanaf 2020 worden de 5 centjes meegerekend per collecte. De 1- en 2-centjes zullen hopelijk snel niet meer in de collectezak terecht komen 😊.

Voor de jeugd

De krokusvakantie is alweer voorbij. Hebben jullie iets leuks gedaan?

Het 40-dagenproject voor de kindernevendienst is alweer begonnen. Het heet 'Een teken van leven'. We gaan deze weken met Mozes en het volk Israël op weg door de woestijn. Elke week gaan we op zoek naar wat ons nieuwe hoop en moed kan geven. Elke week staat het projectboek voor in de kerk. We nemen het mee naar de kindernevendienst om er iets in te tekenen of te schrijven. Er zijn ook boekjes uitgedeeld waar jullie met het gezin in kunnen werken. Er staat voor iedere dag iets in.

De Rock Steady komt elke maand bij elkaar. In februari hadden we het over liefde. En dan speciaal over de liefde van God voor de mens. Hoe kunnen wij dat doorgeven aan anderen? Van 13 tot en met 15 maart is het tienerweekend van ProJOP. Het thema is (Over)leven in de woestijn. Een aantal van onze tieners gaat, in elk geval een deel van, dit weekend mee. Op zondag komen alle deelnemers naar de Olijftak om daar de dienst mee te maken. Zij zullen ook een aandeel hebben in de dienst. Het zou leuk zijn als de tieners die niet met het weekend meegaan, wel op zondag in de dienst zijn.

Joke van der Linden
Jeugdouderling

Dan is het nu tijd voor de **jarige van deze maand**:

2 Jeremy Arts

Van harte gefeliciteerd!





Kleur de hokjes
met een stip er in donker.
Den zie je de 10 plagen



In memoriam

We namen afscheid van Mart de Hoog.

Mart was een actief gemeentelid. De laatste jaren verbleef hij in een verzorgingstehuis in Kalmthout.

*Het laatste pad heb je bewandeld, omringd door ons allen,
op weg naar je eindbestemming, waar je zo naar verlangde.*

De uitvaartplechtigheid vond plaats op maandag 10 februari 2020 in de Kapel. Dit zijn herinneringen, door zijn oudste zoon uitgesproken.

Lieve paps

Paps zag het levenslicht op 30 april 1931. Mijn vader was een oorlogskind zoals men dat stelde. Rond 1953 kwam hij in contact met Mams. In 1958, op 13 augustus, werden zij mevrouw en meneer de Hoog. In 1959 werd ik geboren. In 1960 werd paps uitgezonden naar België. Hij moest namens de Goudse garensponnerij een bedrijf opstarten. De Nederlandse familie kwam zeer frequent over de vloer. De reistijd van Gouda naar Gent telde destijds ruim 5 uur. De reisafstand was bijna 200 km. In 1962 kreeg ik versterking van mijn broertje Jaco. We zijn nog een jaartje terug verhuisd naar Nederland. Daar werd in 1966 onze Bart geboren. Terug in België genoten mijn broers en ik een onbezorgde jeugd. Het ontbrak ons aan niets.

Papa was een zeer aimabele, ingetogen, ietwat introverte persoonlijkheid. Hij was ook van mening dat hij in België als gast verbleef en zich niet te snel moest profileren. In familie- en kennissenkring was hij een graag geziene persoon. En zodra zijn kleinkinderen in de buurt kwamen, begonnen zijn ogen te glinsteren. Wij vonden in zijn portemonnee Het Pocketkruisje. Hierop wordt gezegd als eerste alinea en ik citeer: "Het kruisje dat ik bij mij draag herinnert mij er telkens aan dat ik als christen leven wil en op Gods weg wil gaan".

Op de liefde voor zijn kleinkinderen na had Pap nog een grote passie. Hij ontdekte dat zijn mooie tenor stem de mensen in vervoering kon brengen. Al snel zorgde hij ervoor dat door lid te worden van het kerkkoor de Olijftak het gezangniveau al snel op acceptabel niveau gebracht kon worden. Dit sprak hij zeer regelmatig tegen ons uit. Hij zong op onze bruiloft en werd lid van het operettekoor La Catena. Jarenlang trad hij elke 2^e zondag van de maand op in het Fakkelt Café theater. Wij hebben vaak op de 1^e rij gezeten.

Paps was een zeer gelovig mens en dat heeft hem ook gesterkt tijdens de diepste dalen. Het afscheid van Mama heeft een onherstelbare schade aan zijn leven toegebracht. Om maar te zwijgen over het feit dat hij zijn zoon Jaco moest begraven. De aardse liefde van kinderen, kleinkinderen en zijn hemelse geloof hebben hem op de been gehouden. Hij is vorige week zondag heel vredig en rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn familie. Eindelijk terug bij Mama en Jaco, een voor hem lang gekoesterde wens. Wij herinneren hem als een lieve man die stond voor zijn gezin en zijn geloof. Het feit dat wij een gelukkige jeugd hebben gekend is voor 100% te danken aan Paps en Mams. Zij gaven ons de gezonde basis van ons huidige bestaan.

Lieve paps, je bent de allerliefste vader en we blijven altijd van je houden.

Rust zacht.

Maarten 'Martin' de Hoog

Gouda, 30 april 1931 – Kalmthout, 2 februari 2020



Boekpresentatie ds. Katelijne Depoortere Maar ik wil niet dat je doodgaat

Katelijne begint met een inleiding over de olijftak en de olijfboom. De olijfboom is het symbool van eeuwig leven. Het boek brengt een boodschap van hoop. Waarom zou je dit thema naar kinderen toe brengen? Het klinkt onlogisch, maar het hoort bij het leven.

De illustrator is ook aanwezig. Zij heeft een belangrijk aandeel in het boek.

Om het begrip 'dood' te vertalen naar de belevingswereld van kinderen zijn prenten heel belangrijk. Zaken die de auteur in haar hoofd heeft, maar niet opschrijft, bepalen hoe het verhaal geschreven wordt. De illustrator heeft andere ideeën en bepaalt door haar prenten mee het verhaal.

Het is een voorleesboek met prenten. Het gesprek tussen opa en kleinzoon is hartelijk, warm en open. Dit schept ruimte om er over na te praten.



Er is een PowerPoint presentatie verkrijgbaar bij de uitgever en ook A3 prenten voor in een kamishibai. Dit schept mogelijkheden voor gebruik in catechese, kindernevendienst, godsdienstonderwijs op school...

Nu volgt pianomuziek door Samuel Schelstraete.

Het verhaal wordt voorgelezen, geïllustreerd met een PowerPoint.

De persoon die de beamer bedient én die een belangrijke rol gespeeld heeft bij het tot stand komen van het boek, krijgt een gesigneerd exemplaar en bloemen.

Nogmaals pianospel.

Tot slot worden nog een aantal gesignde exemplaren uitgedeeld: 1 voor de illustrator, vergezeld van bloemen, 1 voor de Olijftak, 1 voor Samuel, vergezeld van een gesprekspapier.

Het officiële deel wordt afgesloten met de woorden 'Wat er ook gebeurt, het Woord is altijd sterker'.

Hierna is er een receptie met hapjes en drankjes. Er is ook gelegenheid om een boekje te kopen en dit te laten signeren.

Joke van der Linden-Verweij
Jeugdoudersring



Boekpresentatie

Het was erg fijn om met zoveel aanwezigen de aankomst van een gloednieuw boekje te mogen beleven. We hopen dat de inhoud met vele kinderen

en volwassenen verder mag worden gedeeld. "Maar ik wil niet dat je doodgaat"

is prachtig geïllustreerd en nodigt uit tot gesprek. Het is verkrijgbaar via de boekhandel of bij onze dominee voor 9,95 euro.



Groetjes,
Katelijne

GWT

Ben jij erbij?

We zoeken geen superchristenen of einzelgängers. We zijn ook niet op zoek naar uitslapers, lulakken of superstarre types.

Waarom niet?

Omdat GWT teamleden enthousiaste lui zijn, vanaf een jaar of 18, die zich graag verder willen ontwikkelen. Je bent niet bang voor veel verschillende activiteiten op 1 dag en je kan snel schakelen van een kleuter naar een boomer. Je staat er nooit alleen voor, je doet alles samen met je team en helpt elkaar waar nodig.

Je zoekt naar manieren om je geloof handen en voeten te geven. En daarom wil je goede contacten met je gasten.

Word je hier enthousiast van?

Dan is de GWT op zoek naar jou!

GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn al meer dan 55 jaar te vinden in Luxemburg met kerk- en recreatiewerk. Elk jaar zijn in dit mooie land duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je team kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, sporttoernooien en nog veel meer.

“Bij de GWT heb ik heel veel lol gehad, maar ik ben er ook echt gegroeid. Toen ik voor het eerst meeding was ik nog vrij verlegen en hield ik mij op de achtergrond. Bij de GWT is dat echt veranderd en ben ik zelfverzekerder geworden”. – Jan van Houwelingen

Van ons krijg je:

- Een onvergetelijke ervaring van 2 weken teamwork in Dillingen – Luxemburg
- De mogelijkheid om studiepunten te behalen voor sommige opleidingen
- Een plek waarin je mensen uit verschillende kerkstromingen ontmoet
- Reis- en verblijfskosten worden vergoed
- Een voorbereidingsweekend waarin je jouw team leert kennen, het programma voorbereidt en getraind wordt voor het werk

Heb je vragen?

Leuk!

Check voor meer info en een impressie van vorig jaar: facebook.com/grotewittetent

Onze website: www.grotewittetent.nl

Mail naar Lianne van der

Hek: teamleden@grotewittetent.nl

Of bel haar: 0252-685183



Praktische info:

Vorbereidingsweekend: 22 – 24 mei (in Nederland)

Team 1: 15 juli t/m 30 juli

Team 2: 29 juli t/m 11 augustus

Adres: Route de Grundhof, Dillingen Luxemburg

[Meld je hier aan voor #GWT2020](#)



De stadsprekikant en
het Protestants Sociaal

Van Ei tot Kip! Het PSC



Centrum

slaat zijn

vleugels uit in Burkina Faso.

U hebt het al aangekondigd kunnen zien in de vorige editie van uw kerkblad en nu u dit leest is het een feit: op 28 februari is de kippenbroeierij, onze sociale onderneming in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, met een publieke ceremonie **officieel geopend**, in aanwezigheid van de burgemeester van deze grootstad, en van andere sleutelfiguren. Het PSC-bestuur was daar met een delegatie bij aanwezig!



In lijn met onze 9^{de} stelling (weet u nog, in Lutherjaar 2017?) voor internationale solidariteit en partnerschap beoogt dit project in het armste land van Afrika duurzame tewerkstelling in de broeierij en een eerlijk inkomen van de boeren die onze kuikens zullen afnemen voor hun verkoop van kwalitatief kippenvlees. Kip is een belangrijke betaalbare proteïnebron op het gangbare menu op dit continent. De werknemers verbinden zich er bovendien toe, hun kinderen tot hun 18^{de} naar school te laten gaan. We geloven erin dat educatie een sleutelfactor is om een land op te tillen en ook om overbevolking terug te dringen. De broeierij trekt bovendien andere tewerkstelling aan met kleine ondernemingen eromheen. Zo werken we op allerlei manieren (holistisch en duurzaam dus) ter plaatse de “push-factor” van migratie tegen. Het gaat hier werkelijk om een volwaardig partnerschap waar we samen van

leren.

Het is tevens nadrukkelijk een pilootproject dat bedoeld is voor uitbreiding naar dergelijke initiatieven elders in het land en op dit continent.

Als u dit leest, zit onze reis naar Bobo erop. We brengen uiteraard foto's, filmpjes en enthousiaste verhalen mee terug! **Nodig ons maar uit** om er in uw kerk of vereniging over te komen vertellen. Daar word je blij van – en voor het PSC is het fijn als dit initiatief met belangstelling ontvangen en gedragen wordt. Samen geloven dat het anders kan en daaraan werken!

Nieuws van de stadsprekikant

Leonies stage gaat goed vooruit. Elke week komt ze een dag naar Antwerpen meedoen of zelf initiatieven ondernemen, en in februari is zij al een keer voorgegaan in Antwerpen-Zuid. We hebben er ook al heel wat boeiende reflectie- en uitwisselingsmomenten op zitten met elkaar, over kerk zijn in de stad.

Op 12 maart brengen we samen een werkbezoek aan de beroemde Pauluskerk in haar thuisstad Rotterdam. Deze kerk stelde zich (in hetzelfde jaar als toen het PSC ontstond, 1979!) op initiatief van ds. Hans Visser open voor drugsverslaafden (“Perron Nul”), maar is ondertussen, net als het PSC, uitgegroeid en meegeëvolueerd met de noden van allerlei mensen in de knel. Het loont de moeite om hun website eens te bekijken: wat een inspirerend voorbeeld! <https://www.pauluskerkrotterdam.nl/>. Via Urban Mission en vorige stadsprekikant ds. Ina Koeman heeft het PSC zich altijd verwant geweten met de Pauluskerk. Fijn om deze band warm te houden. Zin om mee te gaan? Welkom. Geef een seintje.

PSC Open Huis

Timor Nonneman gaat ons deze maand verlaten. We weten het al een paar weken, maar het blijft toch jammer om hem te zien vertrekken. Gelukkig blijft hij in de buurt, bij Centrum Elegast op de Dam. Timors opvolger Bart van Eckhoven is gelukkig al goed ingewerkt en voelt zich goed thuis in Open Huis.

Met drie medewerkers, Eric, Filip en Bart, organiseert deze Vereniging Waar Armen het Woord Nemen al vele jaren samen gemiddeld 35 activiteiten per maand, voor elk wat wils, waaronder ook overlegvergaderingen om de mening van de mensen te horen, over het aanbod, en over hun sociaal-economische realiteit. Elke maand is er de Bijbelbabbel, geleid door de stadspredikant, of door Leonie; we zijn nu (na jaren, hoofdstuk na hoofdstuk) bij koning Salomo beland. Het blijft verrassen hoe je de actualiteit en allerlei menselijke thema's zó kunt herkennen in dat oude, voor veel mensen niet zo bekende Boek. Juist de onbevangen blik op het verhaal is verrijkend. Samen rond de tafel vanuit onze verschillende achtergronden leren we veel van elkaar. Op de blog van de stadspredikant lees je er elke maand een stukje over (<https://www.psc-antwerpen.be/blog/>).

Verder organiseert PSC Open Huis samen met de kerk van Antwerpen-Zuid en de stadspredikant twee namiddagen met poëzie over het thema "Moed". De eerste keer over persoonlijke moed, op zondag 1 maart, de tweede keer over moed in de samenleving, op zondag 10 mei; beide van 15-17u, in Buurthuis de Buurt. Van harte welkom!

Tot slot

Met één van de gedichten over moed, toepasselijk ook voor ons werk in de stad, sluit ik af:

Muurbloem – Bertus Aafjes

Er zijn vele wegen,
maar de juiste weg
is de weg ertegen;
niet de weg eronder,
dat is onderkruiperij;
niet de weg erover,
dat is pluimstrijkerij,
maar de weg ertegen,
tegen alle wegen in
en dat is van de wijsheid
nog maar het begin.

ds. Petra Schipper

Bijbellesrooster maart 2020

zondag	1 maart	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
vrijdag	6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
zaterdag	7 maart	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
zondag	8 maart	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
maandag	9 maart	Prediker 1:1-11	Kringloop
dinsdag	10 maart	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
		<i>Biddag</i>	
woensdag	11 maart	Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
donderdag	12 maart	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
vrijdag	13 maart	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
zaterdag	14 maart	Prediker 4:4-16	Niet alleen
zondag	15 maart	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
maandag	16 maart	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
dinsdag	17 maart	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan?
woensdag	18 maart	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
donderdag	19 maart	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
vrijdag	20 maart	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
zaterdag	21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
zondag	22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
maandag	23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
dinsdag	24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overal kikkers
woensdag	25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
donderdag	26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
vrijdag	27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag	28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
zondag	29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
maandag	30 maart	Psalm 130	Door een diep dal
dinsdag	31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar



Kerkdiensten maart 2020

aanvang 10.00 uur

Zondag 1 maart: paars

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. M. Devilee

Organist: dhr. M. Van Den Broek

Lector: dhr. B. Hertoghs

Collecten: Vastenproject + Diaconie

Koster/koffie/Bloemen: fam. Hertoghs

Zondag 8 maart: paars

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. J. van der Linden

Organist: dhr. S. Schelstraete

Lector: dhr. E. Verleye

Collecten: Vastenproject + Kerk

Koster/Koffie/Bloemen: fam. Verleye

Zondag 15 maart: paars

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. A. Dubernard

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Lector: dhr. A. Neeter

Collecten: Vastenproject + Kerk

Koster/Koffie/Bloemen: Mevr. Buitink

Zondag 22 maart: paars

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. R. Hertoghs

Organist: dhr. S. Schelstraete

Lector: mevr. E. Dekker

Collecten: Vastenproject + Kerk

Koffie/Koster/Bloemen: fam. Zadeh

Zondag 29 maart: paars

Voorganger: Prof. Dr. R. van Moere, Emblem

Ambtsdrager: J. Koning

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Lector: mevr. A. Dubernard

Collecten: Vastenproject + Kerk

Koster/Bloemen: fam. dhr. R. Abma

Koffie: fam. van der Linden

Zondag 5 april: paars

Heilig Avondmaal

Palmzondag

Kinderdienst

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. R. Hertoghs

organist: dhr. S; Schelstraete

Lector: dhr. H. van Oudheusden

Collecten: Vastenproject + Diaconie

Koffie/Koster/Bloemen: fam. Roelofsen



Predikant

Ds. Katelijne Depoortere
E-mail: katelijne.depoortere@skynet.be 03/236.81.54

Ouderling

Mevr. M. Devilee-van Klinken 0468/596.863
E-mail: marjolijndevilee@gmail.com

Diaken

Mevr. R. Hertoghs 0478/733.199
E-mail: ruthbredewoud@hotmail.com
Dhr. Jean Koning 03/664.06.26
E-mail: jean.koning@gmail.com

Jeugdouderling

Mevr. J. van der Linden-Verweij 03/605.58.40
E-mail: joke.verweij54@gmail.com

Scriba

Mevr. A. Dubernard 03/666.59.48
E-mail: adubernard@skynet.be

Bestuur

Dhr. E. Verleye 03/646.79.91
E-mail: Verleye@outlook.com

Rekeningnummer kerk

IBAN BE91 320-0 575 3-1376
BIC BBRUBEBB
t.n.v. "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Diaconie

IBAN BE50 320-072 69- 6318
BIC BBRUBEBB
t.n.v. Diaconie "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Ledenadministratie

Wijzigingen opgeven via e-mail aan: adubernard@skynet.be