

KAPELBODE

NIEUWSBRIEF VAN DE

VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIE

Gemeente Brasschaat-Kapellen-Antwerpen (Ekeren)

Kapel "DE OLIJFTAK", Leopoldslei 35

2930 Brasschaat – Tel. 03 653 01 58

www.olijftakbrasschaat.be



MEDEDELINGEN

Zondag 05-01-2020

Kerkdienst Heilig Avondmaal
Ds. J. Loosman

Donderdag 09-01-2020

20.00 uur

Kerkenraadsvergadering

Vrijdag 10-01-2020 19.30 uur

Wildbranch

Zondag 12-01-2020

Kerkdienst

Zondag 19-01-2020

Kerkdienst

Rock Steady

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 26-01-2020

Kerkdienst

Ds. Steven Fuite

De Beste wensen voor een goed, gezond en gelukkig 2020! de redactie van de Kapelbode!

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

Andries Govaart - uit het Liedboek

PASTORAAT

Redelijk onverwacht is Alessandra's moeder overleden in Brazilië. Dat was een hele klap voor haar en haar gezin, te meer omdat ze er niet heen kon; in Brazilië worden mensen vanwege de warmte zeer snel begraven. We bidden dat zij de kracht mag vinden in de Heer en we wensen de familie veel sterkte toe.

Deze maand kreeg Gijs Meerburg een nieuwe heup. Dat was een voorziene operatie, die geslaagd is. De revalidatie gaat op dit ogenblik ook vrij vlot. Daar zijn we blij en dankbaar om.

Aan alle mensen die ziek zijn willen we via deze weg een bemoedigingswoordje sturen. Hou vol, hou vast, weet dat je in onze gebeden en in ons hart gedragen wordt en dat de Eeuwige, die het lijden en het helen kent, jou op elk moment nabij wil zijn!

Boekpresentatie



Op dinsdagavond 18 februari, om 20u, zal onze dominee haar eerste kinderboek presenteren, dat tegen die tijd door Uitgeverij Van Driel op de markt zal worden gebracht.

U wordt allen hartelijk uitgenodigd om dit feestelijk moment te vieren in onze kapel.

Nadien is er uiteraard een hapje en een drankje en de gelegenheid om het boekje aan te schaffen.

Een nieuw jaar

De redactie van de Kapelbode wenst jullie een gezegend nieuw jaar. We toosten daarop op de derde zondag van januari, na de dienst, en hopen u daarbij talrijk te ontmoeten.

Misschien is het goed om vanuit bijbels oogpunt eens te bezien wat dat eigenlijk betekent: een nieuw jaar.

Het kerkelijk jaar begint in de advent, maar daar is in de bijbel niets over te vinden. Het kerkelijk jaar is gebaseerd op een eeuwenlange traditie. Het is niet door iemand uitgevonden, maar geleidelijk aan gegroeid. In de bijbel staan er al aanwijzingen voor het vieren van feesten. Er is een voorbereidingsstijd en vaak ook nog een gedenkdag achteraf. Zo ontstonden de kerstkring en de paaskring met advent en veertigdagentijd daaraan verbonden. Steeds meer zondagen of feestdagen kregen hun specifieke kenmerken en vaste lezingen mee.



JARIGEN JANUARI

3 januari : mevr. J. van den Berg-Falconi-Vaz

9 januari : mevr. C. de Roon-Roodnat

9 januari : mevr. M. Wassink-Vandezande

14 januari : mevr. N. Penning-Lievaart

16 januari : mevr. C. Dekker-Lanser

18 januari : dhr. W. Kole

21 januari : dhr. G.C. 't Hart

23 januari : mevr. G. Buitink

27 januari : dhr. D. Rossèl

31 januari : mevr. T. Brandwijk-Wagemakers

Van harte gefeliciteerd met uw geboortedag en Gods zegen voor het komende jaar!

Dit zegt de HEER:

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;

de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn
gerechtigheid.

Jesaja 56:1



Het burgerlijk jaar, dat op 1 januari begint, past helemaal niet in de kerkelijke of joodse traditie.

Het joods Nieuwjaar hangt samen met Grote Verzoendag. De mensen bereiden zich dan voor op een nieuw jaar, door dertig dagen na te denken over hun gedrag. Of ze wel echt doen en denken wat God wil. Dan vragen ze vergeving en dan kunnen ze opnieuw vrij leven en bidden dat ze opgeschreven worden voor een goed nieuw jaar.



Als het bij ons Nieuwjaar is, maken we vele voornemens. Er wordt een bladzijde in ons levensboek omgedraaid. We betrappen er ons op dat er één en ander beter kan en voelen ons ertoe bereid daar gevolg aan te geven. We zouden er ook aan kunnen denken om vergeving te vragen aan deze of gene en aan de Eeuwige, in de naam van Jezus. We zouden onze voornemens kunnen afwegen ten opzichte van Zijn Woord... Als het Zijn wil is, dan zal Hij je ook de kracht geven, om het uit te voeren.

"Zie, ik begin iets nieuws, het begint al te kiemen.", schrijft Jesaja.

Jezus spreekt over een nieuw verbond.

Toen dat nieuwe verbond tot stand kwam, is iets bijzonders gebeurd. God gaf zich zelf en wel helemaal. Hij opende de weg naar een leven dicht bij Hem, een leven dat we niet hebben verdiend, maar dat toch ter beschikking is, voor wie de weg van Jezus wil volgen.

Ook vanwege het predikantsgezin een gezegend nieuw jaar!

Ds. Katelijne Depoortere

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Bij het begin van het nieuwe jaar willen wij u allen onze beste wensen aanbieden. Samen met u allen willen wij – bestuursraad en kerkenraad – na de kerkdienst van 19 januari 2020 het glas heffen op het nieuwe jaar !

U leest het goed, niet de eerste zondag van het jaar, maar op de derde zondag zullen we de nieuwjaarsreceptie houden. De eerste zondag heeft onze eigen predikant een vrije zondag, op de tweede zondag zijn verscheidene leden van beiden raden niet aanwezig, vandaar onze keuze voor de derde zondag !

Dus, hou deze zondag zeker vrij in uw agenda :

19 januari 2020 – NIEUWJAARSRECEPTIE – na de kerkdienst !

Net zoals in het afgelopen jaar zullen wij proberen om op regelmatige basis verslag uit te brengen over onze werkzaamheden. In onze decembervergadering hebben we een begin gemaakt met het herlezen en bewerken van het Missie/Visie rapport. Dit vergt natuurlijk veel tijd maar als alles klaar is krijgt u van ons het herwerkte rapport.

Verder hebben we de werking van de diaconie en de jeugd uitvoerig besproken en deden we een evaluatie over de jeugddienst en de gedachteniszonntag. Beide diensten zijn warm ontvangen door de gemeente – we willen dan ook zo verder werken.

Omdat we samen onze gemeente vormen willen wij er nogmaals op wijzen dat u altijd leden van de kerkenraad kunt aanspreken om zaken voor te stellen die we zouden kunnen doen, ons attent maken op belangrijke evenementen die doorgaan in de omgeving die voor onze gemeente belangrijk zouden kunnen zijn en natuurlijk ook op- en aanmerkingen over de werking van de kerkenraad !

namens de kerkenraad,
Annie Dubernard, scriba

TERUGBLIK 2019 VAN DE BESTUURSRAAD

In deze feestelijke periode past het om ook als bestuursraad terug te kijken op onze gemeente en wat wij voor u, leden, hebben kunnen betekenen.

Allereerst hebben we in de persoon van André Neeter een versterking gevonden, André zal grote en kleine werken in / rond onze kapel als gebouwbeheerder overzien. Volgend jaar verlaat Jan van der Linden ons in de bestuursraad nadat hij al jaren onze werking in goede banen leidt. Dat is de reden waarom wij op dit moment naar een vervanger (vervangster ?) op zoek zijn.

Rond en in het gebouw is het u opgevallen dat met name de tuin flink werd aangepakt, en in 2020 wordt dat werk verder gezet. Daarbij is het super te zien dat vele vrijwillige handen veel aankunnen.

Via Katelijne hebben we een korte lijn met de kerkenraad.

Zo hebben bv. inzake het digitaliseren van onze kapel (en haar werking) afgesproken dat de leden van het digiproject met de kerkenraad uitwerken wat “digi” betekent en wat daarvoor nodig is, wij zullen als bestuursraad graag de nodige middelen inplannen.

We hebben ook (na een grondige marktverkenning) onze verzekeringen ondergebracht bij een nieuwe makelaar (en verzekeraar), daar zat niet enkel een besparing in maar we hebben nu vooral een neutrale makelaar die (bij een incident) ons zal vertegenwoordigen.

Een ander 2020 project is het vervangen van het licht (in de koffieruimte), natuurlijk mét behoud van de armaturen in de vorm van het kruis. Doel is vooral een ander en zuiniger lichtbron te hebben, wellicht mét subsidie van de gemeente.

Inzake onze financiën hebben wij ook dit jaar op u kunnen rekenen, daarvoor onze heel hartelijke dank !. Wij hebben het begrote budget ruimschoots gehaald, hoewel we nog steeds de basis van het aantal betalende leden willen verbreden. Daarom, uw bijdrage is nooit te klein, elke Euro is méér dan welkom.

Onze bestuursraad staat natuurlijk altijd open voor elke vorm van kritiek, spreek ons gerust aan met uw vraag of voorstel. Rest mij in naam van mijn collega's u allen een veilig jaareinde te wensen en onze gemeenschap alle succes in 2020!.

Bestuursraad de Olijftak,
Katelijne Depoortere, Julie Lambert,
André Neeter, Gijs Meerburg & Eric Verleye.

Op 7 februari 1968 is de gemeenschap van Sant'Egidio tot stand gekomen. Ondertussen is Sant'Egidio uitgegroeid tot een wereldwijde christelijke lekenbeweging met 80.000 leden in meer dan 70 landen. De spiritualiteit van Sant'Egidio verbindt gebed met concrete inzet voor de armen. In België zijn er initiatieven voor kinderen, jongeren en ouderen, daklozen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking.

Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant'Egidio. Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is **Kamiano restaurant** open voor een gratis warme maaltijd voor al wie in nood is.

Iedere weekdag, behalve woensdag, kunnen mensen met een complexe problematiek na een intakegesprek terecht bij **Kamiano onthaal**. Ze krijgen een ontbijt en lunch, een douche, medische verzorging en gerichte begeleiding. Drie keer per week trekken de vrijwilligers van **Kamiano mobiel** met een bakfiets de straat op, met soep en broodjes voor de meest geïsoleerde daklozen.

Bij Kamiano krijgen de mensen meer dan alleen een maaltijd. Het is een plaats waar mensen hun zelfrespect terugvinden en waar vriendschap en nabijheid centraal staan. Daarom bedienen vrijwilligers de gasten aan tafel en heerst er een familiale sfeer.

Kamiano verstrekt wekelijks meer dan 1000 maaltijden.

Kamiano leeft in belangrijke mate van giften. Het jaarlijks budget bedraagt ongeveer € 250.000. Een maaltijd kost € 6, alle kosten inbegrepen.

Hartelijke groeten namens de diaconie!



Voor de jeugd

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we net de repetitie voor de kerstdienst achter de rug. Het ging heel goed, hoewel alles wat moeizaam op gang kwam. Het idee van de flashmob moest nog uitgewerkt worden, maar na een paar keer opnieuw begonnen te zijn, klonk het fantastisch! Als deze Kapelbode in de mailbox zit, of op de mat ligt, hebben we de uitvoering tijdens de Kerstdienst ook gehad. En als iedereen het net zo goed doet als vandaag, komt dat helemaal goed! En de lunch vooraf was zo uitgebreid, dat iedereen nog van alles mee naar huis genomen heeft. We hebben een jeugdgroep vol muzikaal en culinair talent, fantastisch!

Intussen zijn de oliebollen op en is de kerstvakantie bijna voorbij. Geniet nog van de laatste dagen. We gaan in januari weer verder met kindernevendienst, oppas, Rock Steady, Wild branch... En onze studenten staan voor hun examens. Veel succes daarmee!

De data voor Rock Steady en Wild branch vinden jullie op de eerste pagina van deze Kapelbode. Zet ze in jullie agenda!

Het nieuwe jaar is net begonnen, maar ik ben al druk aan het nadenken over een thema voor het tienerweekend dat in maart door onze kapel georganiseerd wordt. De jeugdwerkondersteuner is ziek en kan hier nu nog niks voor doen, dus moeten we het zelf organiseren. De stuurgroep van ProJOP is al op zoek naar leiding, maar wij moeten bijvoorbeeld zelf voor een kookploeg zorgen. Als er mensen zijn die dit zien zitten, neem contact met mij op. Het weekend is van 13-15 maart in Rijkevorsel.

Dan is het nu tijd voor **de jarigen van januari**:

- 4 Rafaël Diricks
- 10 Jana Matthyssen
- 11 Julia de Rooij
- 22 Sophie van Oudheusden
- 26 Hannah Schelstraete

Op de volgende bladzijde nog een kleurplaat en een puzzel over Nieuwjaar. Veel plezier ermee!

Joke van der Linden
Jeugdoudersling





SAVE THE DATE 15 FEBRUARI

Beste vriend van de ACM-Jongerenwerking,

Op zaterdag 15/02 zal de volgende editie van ons Valentijnsdiner plaatsvinden, save the date! Opnieuw organiseren we dit ten voordele van het jaarlijkse zomerkamp. In januari zal u nog een officiële uitnodiging van ons ontvangen.

OPGELET: dit jaar gaat het diner door op een nieuwe locatie, nl. Kwekerijstraat 98, 2140 Borgerhout (locatie van onze Vrouwenwerking). Het concept zal ook wijzigen; we maken er een buffet van met zelfgemaakte gerechten uit verschillende culturen.

Hopelijk tot dan!

Liefs,

De Jongerenwerking



CAW
versterkt welzijn

SAVE THE DATE 15/02/2020
VALENTIJNSDINER
TVV ZOMERKAMP ACM-JONGERENWERKING

BUFFET OPEN 18U00-20U00,
KWEKERIJSTRAAT 98, 2140 BORGERHOUT

Joke Antonissen

Medewerker Adviescentrum Migratie - Jongerenwerking

CAW Antwerpen

Lange Stuivenbergstraat 54-56 | 2060 Antwerpen

Tel 03/235.34.05 | Fax 03/272.20.85 | GSM 0494/123.443

joke.antonissen@cawantwerpen.be | adviescentrum.migratie@cawantwerpen.be

www.cawantwerpen.be

NIEUWS VAN HET PSC-PROJECT IN BURKINA FASO: KIP EN EI

Als PSC besloten wij in het Lutherjaar om ook in landen van oorsprong een van de oorzaken van de vluchtelingenproblematiek aan te pakken, nl. met eerlijke handel. In Burkina kan je als boer namelijk geen kwaliteitsvolle kuikens kopen en de kuikens die soms van Europa ingevlogen worden sterven vaak tijdens het transport. Met het Protestants Sociaal Centrum zetten we in onze strijd voor eerlijke handel een broeierij op van 19000 kuikens per maand. Die worden dan verkocht aan kleine boeren die ook kunnen toetreden in een coöperatieve. Als ze dat doen betalen ze 75% van de normale kuikenprijs maar moeten ze zich engageren om al hun kinderen tot minimaal 18 jaar naar school te sturen....

Onze lokale partner beschreef het project als volgt :

Ce projet est notre vie on prend avec deux mains. Vous avez donné de l'espoir à tellement de gens...

COÖRDINATIE "KERK EN WERELD"



Studiefonds "Ik help een kind"

Verantwoording ontvangsten 4^{de}.kwartaal 2019

Euro muntjes	€ 32,61
Papier geld	€ 60,00
Totaalontvangst 4 ^{de} kwartaal 2019 :	€ 92,61
Totaal jaarontvangsten 2019:	€ 556,92

Het streefbedrag (€ 600) is niet gehaald.

Als afscheidscadeau en uit dankbaarheid voor u aller medewerking, schenk ik een aanvullend bedrag zodat ik met vreugde een overschrijving van € 600 kan doen op de rekening van het studiefonds "Ik help een kind".

Met vriendelijke groeten,

Jean Lenders.

P.S.: in een recent artikel verschenen in het tijdschrift van Protestantse Solidariteit lees ik dat de handel in vreemde postzegels (geen kleefzegels) alsook collecties en zegelalbums, nog zeer goed verhandelbaar zijn. Deze kunnen dus nog altijd naar het secretariaat van de VPKB gestuurd worden ter attentie van ds. D. Vanescote.

		<i>Nieuwjaarsdag</i>	
woensdag	1 januari	Jesaja 55:1-13	Gratis, maar niet voor niets
donderdag	2 januari	Jesaja 56:1-8	Gods belofte voor iedereen
vrijdag	3 januari	Matteüs 1:1-17	Drie keer veertien
zaterdag	4 januari	Matteüs 1:18-25	Blijde verwachting?
zondag	5 januari	Matteüs 2:1-12	Volg de ster van Betlehem
maandag	6 januari	Matteüs 2:13-23	Rachel huilt
dinsdag	7 januari	Matteüs 3:1-17	Vuurdoop en waterdoop
woensdag	8 januari	Jesaja 56:9-57:6	Let op het einde
donderdag	9 januari	Jesaja 57:7-13	Afgodsprostitutie
vrijdag	10 januari	Jesaja 57:14-21	Een weg terug
zaterdag	11 januari	Jesaja 58:1-5	Geen vormen ...
zondag	12 januari	Jesaja 58:6-14	... maar normen
maandag	13 januari	Jesaja 59:1-8	Aan God zal het niet liggen
dinsdag	14 januari	Jesaja 59:9-15a	Schuldbewust
woensdag	15 januari	Jesaja 59:15b-21	De HEER redt en bevrijdt
donderdag	16 januari	Jesaja 60:1-14	Stralen van geluk
vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22	Eeuwig licht
zaterdag	18 januari	Jesaja 61:1-11	Jubeljaar
zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12	Naamsverandering
maandag	20 januari	Psalm 96	Nieuw lied
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
woensdag	22 januari	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11	Woestijnreis
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25	Startpunt
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12	Loving Father is watching you
maandag	27 januari	Psalm 139:13-24	Intieme relatie
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20	Onderwijsheid
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35	Leven zonder angst
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13	Wijs met wijsheid
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27	Bewandel de goede weg



Collectes

24 November 2019

- Tejo € 239,4
- Eigen Kerk € 126,8

1 December 2019

- Adventsproject: Tienersmoeders in Rwanda € 196,9
- Diaconie € 152,3

8 December 2019

- Adventsproject: Tienersmoeders in Rwanda € 184,5
- Eigen Kerk € 101,-

15 December 2019

- Adventsproject: Tienersmoeders in Rwanda € 338,-
- Eigen Kerk € 76,8

22 December 2019

- Adventsproject: Tienersmoeders in Rwanda € 224,6
- Eigen Kerk € 124,7

25 December 2019

- Adventsproject: Tienersmoeders in Rwanda € 544,41
- Eigen Kerk € 222,9

Boekenverkoop

€ 17,4



AANVANG 10.00 UUR

ZONDAG 5 JANUARI: WIT

Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. J. Loosman, Breda
Ambtsdrager: mevr. J. van der Linden
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: mevr. E. Dekker
Collecten: Diaconie + Kerk
Koster/Bloemen: dhr. J. Cok
Koffie : mevr. D. Fresen

ZONDAG 12 JANUARI: WIT

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. M. Devilee
Organist: dhr. M. Van Den Broek
Lector: mevr. A. Dubernard
Collecten: Jaarproject 1 Kamiano + Kerk
Koffie/Koster: dhr. F. Arts
Bloemen: fam. Brandwijk

ZONDAG 19 JANUARI : GROEN

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. R. Hertoghs
Organist: dhr. S. Schelstraete
Lector: dhr. H. van Oudheusden
Collecten: Havenpastoraat + Kerk
Koster/Koffie/Bloemen: fam. Berends

ZONDAG 26 JANUARI: GROEN

Voorganger: ds. S. Fuite
Ambtsdrager: dhr. J. Koning
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: mevr. R. Hertoghs
Collecten: Leprastichting + Kerk
Koster/Bloemen: fam. Schop
Koffie: mevr. M. Devilee

ZONDAG 2 FEBRUARI: GROEN

Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. A. Dubernard
Lector: mevr. G. Buitink
Collecten: Diaconie + Kerk
Koffie/Bloemen: mevr. G. Buitink
Koster: dhr. Abebe



WIJKTEAMS

WIJKTEAM NOORD

Ambtsdragers:

- Marjolijn Devilee 0468/081.693
- Ruth Hertoghs 0478/733.199

Contactpersonen:

- Annelies Berends 03/689.31.45
- Henny 't Hart 03/666.35.23

WIJKTEAM ZUID

Ambtsdragers:

- Joke van der Linden 03/605.58.40
- Jean Koning 03/664.06.26

Contactpersonen:

- Nelly Roelofsen 03/651.72.75
- Corrie de Roon 03/385.23.43
- Girty Buitink 03/651.42.99
- Brenda Verleye 03/646.79.91

Predikant

Ds. Katelijne Depoortere
E-mail: katelijne.depoortere@skynet.be 03/236.81.54

Ouderling

Mevr. M. Devilee-van Klinken 0468/598.663
E-mail: marjolijndevilee@gmail.com

Diaken

Mevr. R. Hertoghs 0478/733.199
E-mail: ruthbredewoud@hotmail.com
Dhr. Jean Koning 03/664.06.26
E-mail: jean.koning@gmail.com

Jeugdouderling

Mevr. J. van der Linden-Verweij 03/605.58.40
E-mail: joke.verweij54@gmail.com

Scriba

Mevr. A. Dubernard 03/666.59.48
E-mail: adubernard@skynet.be

Bestuur

Dhr. E. Verleye 03/646.79.91
E-mail: Verleye@outlook.com

Rekeningnummer kerk

IBAN BE91 320-0 575 3-1376
BIC BBRUBEBB
t.n.v. "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Diaconie

IBAN BE50 320-072 69- 6318
BIC BBRUBEBB
t.n.v. Diaconie "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Ledenadministratie

Wijzigingen opgeven via e-mail aan: adubernard@skynet.be