
KAPELBODE

NIEUWSBRIEF VAN DE
VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIE
Gemeente Brasschaat–Kapellen-Antwerpen (Ekeren)
Kapel “DE OLIJFTAK”, Leopoldslei 35
2930 Brasschaat – Tel. 03 653 01 58
www.olijftakbrasschaat.be

KOMST

Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is
'ik zal bij je zijn'
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als een Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuel, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van de belofte,
geloofd zij uw Naam !

Jaap Zijlstra

Zondag 01-12-2019
Kerkdienst Heilig Avondmaal

Donderdag 05-12-2019
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering

Zondag 8-12-2019
Kerkdienst

Vrijdag 13-12-2019
20.00 uur
Catechese 18+

Zondag 15-12-2019
Kerkdienst Prof. Dr. Rudy Van
Moere

Zondag 22-12-2019
Kerkdienst
Rock Steady
Repetitie Kerst

Woensdag 25-12-2019
Kerstdienst, gezinsdienst

Zondag 29-12-2019
Kerkdienst



*Woestijn en dorre vlakte zullen zich verblijden,
De steppe zal juichen en bloeien als een roos
De glorie van de Libanon zal haar worden gegeven (Jesaja
35)*



Advent gaat over wat komen gaat. Wat komen gaat, staat in de bijbel. In hele mooi, rake woorden, in beelden en visioenen. Ver van ons, soms. Sommige komen dichterbij, heel dichtbij zelfs. Jesaja 35 spreekt over de woestijn die zich zal verblijden en de steppe die zal bloeien. Daar heeft Oosterhuis een prachtig lied bij geschreven: *De steppe zal bloeien*.

Op de school waar ik lesgeef is een project gestart om bomen aan te kopen voor Torodi. Torodi ligt in Niger, een land dat, aan de rand van de Sahara, verschrikkelijk is uitgedroogd en zijn inwoners nog weinig te bieden heeft door de verwoestijning. Al een aantal jaar is men bezig, projectmatig, om een bomenreeks aan te planten van 15 km breed over de hele breedte van het Afrikaanse continent, onderaan de Sahara, met de bedoeling de woestijn terug te dringen, wat aardig lukt. Dat heeft positieve gevolgen voor het klimaat op wereldniveau. Lees Jesaja 35 daarbij! Dat wij in deze turbulente tijden zo'n visioen werkelijkheid mogen zien worden, dat is toch wonderlijk?

Advent gaat over wat komen gaat. Je kunt het misschien met moeite geloven, maar doe het toch maar. Je weet maar nooit ...

Kerst

Op Kerstdag wordt u om 10u verwacht voor een feestelijke eredienst met bijdragen uit verschillende hoek. We willen u tegelijk een traditioneel kerst bezorgen én verrassen. We hopen u uiteraard talrijk te ontmoeten. De repetitie zal plaatsvinden op zondag 22/12, na de dienst; dan wordt er ook samen gegeten.

Nieuws uit de gemeente

Nelly Roelofsen – van de Castele had vorige maand een beroerte gekregen. Dankzij de snelle reactie van Gert-Jan werd zij toen snel naar het ziekenhuis gebracht en verzorgd. Nu gaat het weer goed, behalve wat vermoeidheid. Daar zijn we erg dankbaar voor. Tijdens de maand november werd Marieke Hakkenes opgenomen in het ziekenhuis met diverse klachten. Wellicht is de diagnose gevonden en kan de medicatie aan het werk.

De grote wond van Geert 't Hart blijft nog steeds zorgen baren. Het zal toch eerder iets van lange adem worden.

JARIGEN DECEMBER

- 02 december** mevr. W.W. van Schuppen
03 december dhr. P. Schouwenaar
06 december mevr. Mw. A. Snoek-Hegewald
10 november dhr. J. Lenders
25 december mevr. H. 't Hart-van Deijk

Van harte gefeliciteerd met uw geboortedag en Gods zegen voor het komende jaar!

Leer mij de weg van uw regels
begrijpen,
en ik zal uw wonderen overdenken.
Mijn ziel schreit van verdriet,
richt mij op zoals u hebt beloofd.
psalm 119:27-28



We blijven Erik van Helden en Ella steunen in hun strijd tegen kanker. Blijf volhouden!

In de gedachtenisdienst drukten we onze verbondenheid uit met de vele mensen die een geliefde in Gods handen hebben toevertrouwd. Pijn en verdriet werden benoemd en gedeeld, troost werd uitgesproken.

Veel moed aan allen!

Tot slot nog een praktisch berichtje: Onze dominee heeft een allergie voor melk en granen. Ze wil langs deze weg alle mensen bedanken voor de heerlijke koekjes en gebakjes. Dat zal echter niet meer kunnen, nu. Het zal helaas bij een theetje moeten blijven.



Jeugd

De jongerendienst van zondag 17 november had als thema Hoop. Het verhaal van Abraham diende als Bijbelse leidraad: hij die slechts een glimp zag van wat hij hoopte. Tijdens de dienst werden we vergast op een heel mooi duet: A Million Dreams. Na de dienst verzorgden enkele jongeren van het Sint-Michielscollege een concertje ten voordele van Zing Zang Zong en uw bijdrage daarvoor reikte tot 223 euro voor de aankoop van muziekinstrumenten voor mensen die het moeilijk hebben in Antwerpen. Waarvoor dank!

met vriendelijke groet,
ds. Katelijne Depoortere



BERICHT VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad kwam bij elkaar op donderdag 7 november 2019 in de nieuwe samenstelling. Dhr. Jean Koning was officieel na zijn inzegening aanwezig. We zijn heel blij dat er nu twee diakenen zijn zodat Ruth Hertoghs het vele werk niet meer alleen moet doen. Gelukkig kunnen ze ook rekenen op Ellen Dekker die op de achtergrond meewerkt. Zij doet het financiële gedeelte, zorgt dat de collecten doorbetaald worden en maakt mee het collecterooster. Heel fijn dat dit allemaal zorgvuldig gebeurt. Zoals al lang geweten is hebben we heel veel vrijwilligers die, op de achtergrond, veel werk verzetten. De kerkenraad heeft begrip voor het feit dat het voor velen soms te zwaar is en vraagt dan ook om dit te melden. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken. In ieder geval zullen we nogmaals aan u vragen, voor we de lijsten gaan maken voor 2021, wie nog wil meewerken en wat de leden willen doen. Mocht u voor die tijd al problemen hebben, meld het aan de dominee of aan de leden van de kerkenraad ! De diaconie en de jeugdwerking brachten verslag uit van hun werking. Over het adventsproject van de diaconie – Tiernermoeders in Rwanda - kunt u verder in de kapelbode meer lezen. Ook de jeugd werkt al aan hun adventsproject. Ook daarover kunt u informatie vragen aan Joke van der Linden. Omdat wij, als kerkgemeente, een steentje willen bijdragen aan het milieu doen we een dringende oproep aan u allen.

Vermits we papier willen besparen zouden wij graag een kopieerapparaat gebruiken om de blaadjes voor de jeugd – naar gelang de aanwezige kinderen – op zondag te kunnen kopiëren.

Er blijven namelijk nu elke zondag werkblaadjes over die niet gebruikt worden en die moeten worden vernietigd – jammer van het papier !!

Dus, hebt u nog een kopieerapparaat dat bij u niet meer gebruikt wordt, laat het dan even weten en dan halen wij het op !! Alvast onze hartelijke dank !

Verder willen wij langs deze weg ook onze GROTE DANK uitspreken aan dhr. Jean Lenders, die gedurende vele jaren (10 jaar) zich ten volle heeft ingezet voor de actie “Ik help een kind”.

Hij heeft Hugenotenkruisen gemaakt (waarvan er nog altijd een paar te koop zijn), maakte een Ark van Noach om te verkopen voor de actie, verzamelde postzegels en ook de kleine muntjes om aan het beoogde jaarlijkse bedrag te komen.

Nu heeft hij te kennen gegeven, vermits de muntjes niet meer worden ingezameld en de postzegels geen verzamelwaarde meer hebben hiermee te willen stoppen.

Tot ten laatste 15 december kunt u nog uw laatste bijdrage in de verzameldoos en bus stoppen.

Daarna zullen we de doos en bus wegnemen. U kunt dan uw bijdrage voor deze actie nog doneren via de gewone collecte of met een speciale gift aan de diaconie.

Namens de kerkenraad,

Annie Dubernard, scriba

ADVENTPROJECT “TIENERMOEDERS IN RWANDA”

Rwanda is één van de dichtbevolkte landen van Afrika. Om uit de armoede en onbeschermden omgeving te vluchten, verlaten veel jonge meisjes de school veel te vroeg. Ze worden het slachtoffer van exploitatie, gewelddadige seks, prostitutie, vroegtijdige huwelijken, ongewenste zwangerschappen en staan bloot aan gevaren van HIV/aids.

Wat doet de protestantse solidariteit?

In een arm gebied van Rubengera, ondersteunt de protestantse solidariteit de vereniging TUJYINAMA. Zij zetten zich momenteel in voor 60 tienermoeders.

Deze organisatie focust zich niet alleen op hun psychosociale begeleiding, maar zij pakken ook de oorzaak van dit probleem aan. Dit doen ze door opleidingen in naaien en groentekweek aan te bieden, en collectieve spaar- en kredietgroepen te stimuleren.

Deze opleidingen bieden:

- Een ontmoetingsplaats : een middel om open te bloeien en om zich sociaal te integreren
- Een mogelijkheid om hun familie van het nodige te voorzien
- Een voorbeeld van socio-economische ontwikkeling



Welke steun hebben zij nodig?

- De aankoop van naaibehoeften
- De aankoop van zaigoed en kunstmest
- De huur van ruimtes voor hun ateliers
- De huur van velden
- Het salaris van de vormingswerkers

Zondag 15 december komt Bruno Moens van de protestantse solidariteit uitleg geven over het project.

Een hartelijke groet namens de diaconie!

VOOR DE JEUGD

Als jullie dit lezen, is het alweer december. De advent is begonnen. Misschien hebben jullie thuis een adventskrans hangen, of staat er een adventskalender. De komende weken leven we in de verwachting van het Kerstfeest.

In de kindernevendienst gaan we samen met de profeet Micha op weg naar Kerst. Het adventsproject heet 'Geef licht!'. In de tijd van Micha (ongeveer 700 jaar voor Christus) gaat het niet goed in Jeruzalem. Het is een donkere stad geworden. Maar, zo zegt Micha, dat hoeft niet zo te blijven. Hij vertelt dat er in Betlehem een bijzondere koning geboren gaat worden. Iemand die voor de mensen zou zorgen en vrede zou brengen; een kind van God. Elke week hangt er voor in de kerk een poster van een glas-in-loodraam. De profeet Micha komt elke zondag vertellen wat er op het raam te zien is en waar het in de kindernevendienst over zal gaan. Ook thuis kan je met het thema aan de slag. Er is een boekje voor de adventstijd met verhalen, liedjes, activiteiten, gebeden en nog veel meer in. Ieder gezin krijgt er eentje mee als jullie in de kerk komen.



De bijeenkomsten van Rock Steady gaan dit jaar over alles wat met geloven in de praktijk te maken heeft. In oktober hebben we het gehad over 'Wat is geloven?' en in november over 'Geloven in de praktijk – De dood'. We maakten dan het laatste deel van de kerkdienst mee, wanneer de mensen herdacht werden die het afgelopen jaar overleden zijn. In december vieren we kerstfeest op 22 december tijdens de reguliere Rock Steady bijeenkomst op zondagmorgen.

De Wildbranchavond begin november was weer een succes. De jongeren hebben zelf pannenkoeken gebakken, die we daarna opgesmuld hebben. Vanwege de examens was er twee keer Wildbranch in november en neemt de club in december even rust.

De kerstdienst wordt een gezinsdienst, waarin de jeugd een eigen inbreng heeft. Geen musical dit jaar, maar een korte act en een verrassingsact met muziek en zang van jong en oud. Nieuwsgierig? Informatie kun je krijgen bij Joke, Christine, Ingrid, Leni en Katelijne.

Vanaf nu staat er elke maand weer een stukje voor jullie in de Kapelbode en dat eindigt met de jarigen van de komende maand. Dus nu **de jarigen van december:**

5 december Dylan Gils

8 december Aaron van Nimwegen

23 december Cloë van der Linden

27 december Lucas van Nimwegen

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Joke van der Linden

Jeugdoudersling

BIJBELAVONDEN MET PROF. DR. RUDY VAN MOERE

De tweede Bijbelavond met Rudy was interessant en druk bezocht.

De derde avond zou gehouden worden op 11 december en Rudy heeft verzocht deze datum te laten vervallen.

De reden is gelegen in het feit, dat er bij hem thuis op 11 december bezoek komt van de Australische organisator van een symposium over Schepping en Evolutie uit Sydney en Rudy gevraagd is eind juni 2020 als gastspreker 2 à 3 presentaties in Sydney (Australië) te houden.

Voor ons geldt nu dat de derde bijeenkomst gepland is op 8 januari en de laatste bijeenkomst op 11 februari 2020.

Aansluitend op 10 maart wil ds. Katelijne Depoortere een Bijbelstudieavond houden rond het lijdensverhaal van Jezus.

Met vriendelijke groet,

Wim Schop

wim.schop@wfsinternational.be



OPBRENGSTEN COLLECTES OKTOBER - NOVEMBER

13 Oktober 2019

- Kabas € 322,3
- Eigen Kerk € 160,4

20 Oktober 2019

- Jaarproject 2: Kinderen van India € 216,5

➤ Eigen Kerk	€ 109,1
27 Oktober 2019	
➤ Zending	€ 132,-
➤ Eigen Kerk	€ 85,7
3 November 2019	
➤ Jaarproject 2: Kinderen van India	€ 650,9
➤ Eigen Kerk	€ 195,6
10 November 2019	
➤ Diaconie	€ 147,1
➤ Eigen Kerk	€ 109,7
17 November 2019	
➤ Mercy Ships	€ 181,3
➤ Eigen Kerk	€ 130,3



BESTE WENSEN EN WERELD LEPRADAG

Met de Kerstdagen stuur ik hier mijn **allerbeste zegenwensen aan u:**

Ik wens dat je net als de wijzen
je moedig op weg durft te begeven...
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen...
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat in je eigen hart in het komende jaar
Een redder mag wonen om zo van binnenuit
aan ieder mens Gods liefde te tonen.
(Frans Weerts)



Misschien zien we elkaar op één van de kerstfeesten in de Kerk of in een WZC.

Op 9 december om 10:30uur is de Kerstmoment in WZC De Pelikaan met meerdere 'Herders' uit de Antwerpse kerken, ds Petra Schipper, ds Barry Kriekaard en Marian Kneteman. Op 16december 10:30uur hebben wij een Kerstmoment in WZC Vinck Heymans waar ook u bent welkom! De oecumenische Adventsviering is in de kapel in ZNA Stuivenberg zondag 15december om 10uur (ingang via Spoed). En de oecumenische Kerstviering houden wij in ZNA Joostens op vrijdag 20december om 13uur. Waar ook u zal met Kerst zijn hoop ik dat u de warmte en vreugde van Jezus ervaart!

In het Nieuwe jaar 2020, **op 26 januari is het Wereld Lepradag**. Ik vind het heel belangrijk, want nog steeds treft lepra miljoenen mensen. Daarom deel ik met u hier graag een samenvatting van het Nederlandse persbericht. Dit jaar is het thema:

DOORGAAN MET WAT JEZUS BEGON

JEZUS heeft de melaatsen genezen en dezelfde opdracht ook aan zijn leerlingen gegeven. Zijn daad heeft een zo grote impact dat drie evangelisten erover schrijven.

Lepra is er nog altijd. **Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose van lepra.**

Het is veel te veel. Leprapatiënten worden zoals in Bijbelse tijden nog steeds vaak uitgesloten. Lichaamsdelen breken af en niet zelden vervallen ze in nog diepere armoede. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen?

Gelukkig zijn er hulpverleners, artsen en verpleegkundigen die in de ziekenhuizen van Leprazending zich liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Naast medische zorg krijgen zij aandacht, liefde en een arm om zich heen. Samen gaan we door met wat Jezus Christus begon. Hij had de melaatsen lief en raakte hen aan.

Ieder jaar wordt op de laatste zondag van januari extra aandacht gevraagd voor leprapatiënten. Leprazending vraagt zoveel mogelijk christenen om op die dag **voor hen te bidden**, aandacht te geven in meditatie en voor hen te collecteren. Want lepra moet gestopt worden!

Met uw steun wil Leprazending de ziekte daarom concreet aanpakken:

leprapatiënten worden opgespoord, behandeld en begeleid naar een volwaardig leven. Daarnaast wordt volop onderzoek gedaan. Hoe kunt u meedoen?



- **Met uw gebed**
- **Met uw ondersteuning als lid van Leprazending België**
- **Ook als een ambassadeur van Leprazending, om het werk onder aandacht te brengen**
- **En met giften voor medicatie, hersteloperaties en middelen e.z.v.**

U helpt met uw gebed en uw gift daadwerkelijk in het herstellen van levens van leprapatiënten. Zo kunnen ze de naam en liefde van Christus leren kennen door liefdevolle hulp. Zo krijgen ze een nieuwe kans in hun leven.

Het doel van de Leprazending is om met uw hulp overal in de wereld lepra tijdig op te sporen en verdere verspreiding van lepra te voorkomen! Leprazending brengt het evangelie met een daadwerkelijk getuigenis van Jezus' naastenliefde dichtbij de mensen.

U kunt de VZW Leprazending-België contacteren

via e-mail : t1m.belgium@gmail.com

ofwel op het volgende postadres: VZW Leprazending-België

p/a Wolterslaan 41, 9040 Gent

Giften zijn welkom op rekeningnummer

IBAN: BE88 0000 0009 1441 t.n.v. Leprazending-België VZW.

Voor giften van tenminste 40 Euro/jaar kunt u als individuele donateur enkel een fiscaal attest bekomen indien u uw individuele giften stort via de volgende zichtrekening: IBAN: BE12 3631 0140 9092

t.n.v. VZW Protestantse Solidariteit, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel

met de Mededeling: 'Voor Leprazending-Belgë'

Goed gezondheid, vredevolle en gelukkige feestdagen wens ik aan u en uw dierbaren nu en in het Nieuwjaar!

Van harte,

Tünde Boelens protestants-evangelische ziekenhuis- en rusthuispastor



**De stadspredikant en
het Protestants Sociaal**



Centrum

Het PSC viert Kerst met u!

Kerst, dat betekent vrede, en daarmee ook: "Vrede voor de stad". In het bijbelverhaal horen we het de engelen bekendmaken aan de herders. Goednieuwsbrengers recht uit de hemel delen het met mensen buiten de stad, aan de rand van de samenleving. Die op hun beurt als bonkige verweerde engelen die vredesboodschap doorgeven in de stad.

Vrede voor de mensen, voor de stad ... dat is tegelijk een geschenk, een zegenwens, een gebed en een opdracht. Daar gaat het bijbelse kerstverhaal over, en dat blijft actueel. En om dat te delen hebben we God en elkaar hard nodig. En daarom: als feestelijk voorproefje van Gods droom van vrede ook voor Antwerpen centrum en rand vieren we samen Kerstfeest op vrijdagavond 20 december vanaf 17u in PSC Open Huis, binnen en buiten op het Schoolplein. Er zal soep en lekkers zijn, muziek en gedichten en we gaan samen een paar heerlijke kerstliederen zingen. Een beproefd concept waar we samen van kunnen genieten, hoe verschillend we ook zijn. We verwachten u en jou er ook bij!

Misschien wil jij niet alleen meevieren, maar ook een handje toesteken? Bijvoorbeeld: iets lekkers meebrengen, helpen met klaarzetten, opdienen, afwassen, opruimen. Of bezig zijn met de kinderen. Dat zou héél fijn zijn. Geef ons een seintje wat je wil doen. Samen maken we er iets moois van!

Nieuws van de stadspredikant

U las het in de vorige editie: Tetty Rooze neemt afscheid van Commissie Stadspredikant. We hebben haar natuurlijk in de bloemetjes gezet met een etentje en een bon voor een heerlijk ontbijt. Tetty sprak ons ook toe. Haar inspirerend woordje leest u verderop.

Verder waren het volle, afwisselende en inspirerende maanden met de opleiding Presentie, het vrouwenweekend in Peer, stages en vrijwilligers rond de Woonterp, pastorale supervisie, ontmoetingsdagen organiseren of meemaken, in kerkdiensten voorgaan of meedoen, en nog vanalles,

naast de gewone momenten van zoveel mogelijk gewone down-to-earth ontmoetingen met de engelen, herders en wijzen uit het Oosten van deze tijd.

Van onze vrienden

Orbit Antwerpen (www.orbitvzw.be/in-de-regio/antwerpen/)

P.A.R.E.L.

Meer dan 20 jaar geleden kwamen we maandelijks samen met vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, W(erkgroep) I(nterlevensbeschouwelijke D(ialoog) A(ntwerpen) genaamd. We hebben er heel mooie momenten en fijne vriendschappen van overgehouden. Later heeft zich deze dialoog in verschillende vormen verder gezet, de laatste jaren getrokken door Orbit met de initiatieven van Zingeven verbindt. En nu wordt de dialoog, mede ondersteund door de Stad, in een nieuw kleedje gestoken met de mooie naam 'PAREL': Platform Antwerpse Religies en Levensbeschouwingen'. We zijn ervan overtuigd dat zingeving een meerwaarde kan zijn in een samenleving. Het ontdekken en respecteren van de waarden maar ook de verschillen in onze overtuigingen versterkt de verbinding met elkaar. We houden u op de hoogte van de verdere evolutie, wie geïnteresseerd is en mede in dialoog wil gaan, kan zich aanmelden.

De Loodsen (www.deloodsen.be)

Tochten van Hoop

Interessant idee om met een groep de stad eens op een andere manier te leren kennen! Ook al wordt het een beetje frisser en kan er wel wat water uit de hemel stromen, toch kan het fijn zijn om met een groep vrienden, een laatste jaars klasgroep of als organisatie enkele uurtjes op stap te gaan. In de Tochten van Hoop maak je steeds kennis met stukjes stad, die onbekender zijn én met mensen, die zich engageren en een hoopvol verhaal kunnen brengen. Er is keuze uit verschillende thema's: Armoede, Babelse mozaïek, Leven op straat, Huishouden kost geld, ...

U kan een tocht aanvragen door te mailen naar tochtenvanhoop@deloodsen.be of door te bellen naar het nummer 03/234.05.11. Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost 65€ per groep. Indien u geïnteresseerd bent om aan een Tocht van Hoop deel te nemen, schrijft u zich best minstens 6 weken op voorhand in.

Rouwzorg Vlaanderen

Deze maanden vallen vaak extra moeilijk voor mensen die leven met verlies en rouw.

Rouwzorg Vlaanderen start in Antwerpen en omgeving regelmatig nieuwe ontmoetingsgroepen, begeleid door deskundige vrijwilligers. Met respect voor ieders eigenheid werken zij volgens de visie van de christelijke waarden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ook zij respect betonen voor ieder in de groep. In De Loodsen kan men terecht vanaf 5 februari 2020 om de 14 dagen op woensdag van 14.00u tot 16.00u. Inlichtingen via geert.willems@hotmail.com Meer over onze andere groepen op www.rouwzorgvlaanderen.be

Tot slot ...

... de tekst van het laatste couplet van een PSC-kerstklassieker. Vrede gaat gepaard met recht, of zoals het in de bijbel klinkt: "recht en vrede kussen elkaar" (Ps.85:11). Dat zingen we elk jaar uit volle borst:

*Op 't Schoolplak wensen wij elkander
't goede voor het nieuwe jaar,
en wij steunen steeds elkander:
zo versterken wij elkaar!
Geen vrede zonder rechten,
waarvoor wij SAMEN vechten!
STEEDS WEER!*

Vredegroet!

ds. Petra Schipper

WOORDJE VAN AFSCHIED VAN TETTY ROOZE UIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT



De vraag: 'Hoe lang ben je al lid van de C-SP?', beantwoord ik liever als: 'hoe lang ben je al betrokken bij het werk van de stadspredikant?'. Al sinds we in Mechelen besloten het beroep naar Antwerpen in de Lange Winkelstraat aan te nemen in 1986.

Egbert was eerst beroepen op de tweede predikantsplaats en motiveerde zijn keuze voor Antwerpen door te wijzen op de mogelijkheden van zo'n soort diaconale aanwezigheid in een stad als Antwerpen. We gingen daarmee een avontuur aan dat echter vanaf het begin anders uitdraaide vanwege het wegvallen van ds. Schaefer.

Het idee van op die manier present te zijn in de stad is echter blijven leven. Er is over nagedacht, over vergaderd, over gedagdroomd en in 1989 startte ds. Gerben Hoogterp 30 jaar geleden als diaconaal, missionair stadspredikant, waarbij de kerken en het PSC bereid waren het werk structureel en financieel te steunen. Die verankering bepaalt nog steeds de identiteit van de stadspredikant: diaconaal, missionair op basis van samenwerken.

Bij het terugkijken naar de 30 jaar stadspredikantschap zie je dat dit concept van predikant zich flexibel evalueert op basis van de realiteit, verbinding tussen kerken, PSC en samenleving.

De job als stadspredikant is nog steeds uniek in België. Dat is een pluim waard, maar kent ook zijn tragiek dat het zich blijkbaar moeilijk vermenigvuldigt naar andere combinaties van predikantsplaatsen en Urban mission. Maar hoop doet leven dat dit prachtig werk ook in andere steden zijn vertaling zal krijgen.

In de Commissie vertaalt zich die betrokkenheid van PSC, kerk en werk van een stadspredikant. De Commissie volgt dat sturend, coachend, bemoedigend en inspirerend op, maar ook kritisch. Het gaat niet



soms

gaat ook verder naar een structurele aanwezigheid in het stadsgesprek.

Ik hoop dat die warme ontmoetingen en gesprekken jullie als commissie nieuwsgierig en kritisch houden bij het aanwezig zijn in de stad, in de kerken en onderweg.

'HUIZEN VAN HOOP' VOOR EEN STUKJE HEMEL OP AARDE.

In deze dagen is hoop een middel om lichtpuntjes te zien en te benoemen. Deze periode wordt als donker en doods omschreven, waarin mensen zich verliezen in werkdruk, verlies van een dierbare, verlies van geborgenheid, verlies van solidariteit, verlies van zekerheid in een menswaardige toekomst.

Een mantel van angst maakt het vaak onbespreekbaar en mensen monddood. Ze trekken zich terug of proberen die benauwende situatie zonder toekomst te ontvluchten, figuurlijk of letterlijk.

Het leren zien met andere ogen en het leren horen met andere oren, geven teksten als Exodus 3:7 e.v. een andere klank. Er is 'Hij die er zijn zal' die uitzicht geeft op een mens, die kan zijn en worden zoals hij bedoeld is. 'Hij die er is en zijn zal', zag de ellende en hoorde het schreeuwen van mensen in nood. Omdat de dood nooit het laatste woord krijgt, redde Hij ze uit met uitgestrekte arm uit het 'Benauwenisland-Egypte' en ging met hen op weg naar het land van melk en honing, een stukje hemel op aarde.

Dat gevoel, die vaststelling, werd door een van de vluchtelingen uit Syrië vertolkt toen hij de vrijwilligers vertelde hoe hij en zijn vrouw hun aankomst en verblijf in België, Lovendegem, ervoeren.

Maar ook in de moeilijke wirwar van administratie waren vluchtelingen blij beroep te kunnen doen op mensen die hun naaste wilden zijn in het wachten, in het afgewezen worden voor het loket en die hen ondersteunden in het volhouden bij de zoektocht naar een huis.

Vanuit het Huizen van Hoop, wat de kerken mogen zijn, werden lichtpuntjes gedeeld met hen en vele anderen, door hen letterlijk en figuurlijk een thuis te geven als een veilig uitgangspunt voor de toekomst. Ze werden gehoord, gezien en op weg gezet naar een stukje 'hemel op aarde, ook al wisten/weten we niet hoe lang de weg zou zijn en hoe lang het zou/zal duren.

Concreet vertaalden we dat als kerken in het VPKB project 'OverHoop en Huizen' dat nu de naam 'Huizen van Hoop' heeft gekregen, voor meer 50tal gezinnen. Die ondersteuning was mogelijk door de inzet van kerken via de collectes en acties die voor dit fonds zijn opgezet. De Synode Vergadering heeft ons als projectgroep gevraagd dit initiatief verder te zetten i.s.m. andere protestantse sociale en diaconale initiatieven in ons land. Het kan alleen maar als u ons mee een lichtpuntje geeft om te delen via een bijdrage of collecte of aanbod om voor vluchtelingen een huis te vinden in uw gemeente.

Collecte oproep:

Wilt u a.u.b. een bijdrage in de collecte in de komende maanden doen om ons weer start mogelijkheden te geven. U kunt ook rechtstreeks storten op de VPKB rekening BE06 3100 0835 5022, met vermelding van Huizen van Hoop.

Als u een verslag over de afgelopen periode wilt ontvangen, wat verspreid is op de Synode vergadering kunt u dit vragen aan de contactpersonen: Tetty Rooze (NI-talig) tettyrooze@gmail.com en Dirk Hartkamp (Fr-talig) dirk.hartkamp@skynet.be of opvragen via de website van de VPKB.

Kerken worden ook uitgenodigd dit op hun eigen website te vermelden.

. PRESENT ONDER PROTEST

Kerst: God met ons, present onder protest.

God die in de huid kruipt van een mens
een kind, in armoede, in levensgevaar, op de vlucht
een man, onaangepast, verkeerd begrepen, ten dode gedoemd
een mens die macht en aanbidding weigert
om dicht bij mensen te kunnen zijn
om zijn punt te maken en daar consequent naar te leven,
namelijk, dat God solidair is met gewone mensen
van de wieg tot het graf
in alle denkbare omstandigheden en ondenkbaar onrecht
om dan daartegen en daar voorbij op te staan
gedreven door de droom van beter, van recht en van liefde.
Als dat niet solidair is.

Kerst, God met ons, present onder protest.

Zo kruipt Hij ook onder mijn huid
In elk kind, in armoede, in levensgevaar, op de vlucht,
in elke vrouw en man, onaangepast, verkeerd begrepen, ten dode gedoemd.
Ik houd mij ver van macht en aanbidding voor mensen
en wil dicht bij mensen zijn en daar consequent naar leven
in alle denkbare omstandigheden en ondenkbaar onrecht
om daartegen op te staan,
gedreven door de droom van beter, van recht en van liefde.
Dat is solidariteit voor mij.

Zondag	1 december	Micha 2: 1 – 5	Expansiedrift
Maandag	2 december	Micha 2: 6 – 11	Wil je de waarheid horen?
Dinsdag	3 december	Micha 2: 12 – 3: 4	Lijden door leiders
Woensdag	4 december	Micha 3: 5 – 12	Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
Donderdag	5 december	Filippenzen 1: 1 – 11	Verlangen
Vrijdag	6 december	Filippenzen 1: 12 – 26	Doelgericht
Zaterdag	7 december	Psalm 80	Gebed om terugkeer
Zondag	8 december	Micha 4: 1 – 8	Verenigde naties
Maandag	9 december	Micha 4: 9 – 14	Verloskunde
Dinsdag	10 december	Micha 5: 1 – 5	Zicht op Bethlehem
Woensdag	11 december	Micha 5: 6 – 14	Hoe komt er vrede op aarde?
Donderdag	12 december	Filippenzen 1: 27 – 2:11	Eenheidsstreven
Vrijdag	13 december	Filippenzen 2: 12 – 18	Inspanning
Zaterdag	14 december	Filippenzen 2: 19 – 30	Meeleven
Zondag	15 december	Psalm 146	Bijstand
Maandag	16 december	Micha 6: 1 – 8	Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
Dinsdag	17 december	Micha 6: 9 – 16	Teleurstellende resultaten
Woensdag	18 december	Filippenzen 3: 1 – 11	Wat is waardevol?
Donderdag	19 december	Filippenzen 3: 12 – 21	Op weg naar de finish
Vrijdag	20 december	Filippenzen 4: 1 – 9	Vreugde
Zaterdag	21 december	Filippenzen 4: 10 – 23	Voldaan
Zondag	22 december	Micha 7: 1 – 7	Het recht van de sterkste
Maandag	23 december	Micha 7: 8 – 13	Het recht van de zwakke
Dinsdag	24 december	Micha 7: 14 – 20	Genade!
Woensdag	25 december	Mattheüs 1: 18 – 25	God met ons!



Donderdag	26 december	Hosea 11: 1 – 11	Er is hoop!
Vrijdag	27 december	Hosea 12: 1 – 7	Worsteling
Zaterdag	28 december	Hosea 12: 8 – 15	Diep gevallen
Zondag	29 december	Hosea 13: 1 – 11	Geen andere goden!
Maandag	30 december	Hosea 13: 12 – 14: 1	Dom kind
Dinsdag	31 december	Hosea 14: 2 – 10	Uiteindelijk komt het goed

WIJKTEAMS

WIJKTEAM NOORD

Ambtsdragers:

- Marjolijn Devilee 0468/081.693
- Ruth Hertoghs 0478/733.199

Contactpersonen:

- Annelies Berends 03/689.31.45
- Henny 't Hart 03/666.35.23

WIJKTEAM ZUID

Ambtsdragers:

- Joke van der Linden 03/605.58.40
- Jean Koning 03/664.06.26

Contactpersonen:

- Nelly Roelofsen 03/651.72.75
- Corrie de Roon 03/385.23.43
- Girty Buitink 03/651.42.99
- Brenda Verleye 03/646.79.91



AANVANG 10.00 UUR

ZONDAG 1 DECEMBER: PAARS

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: dhr. J. Koning
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: dhr. B. Hertoghs
Collecten: Adventsproject + Diaconie
Koffie/Bloemen: mevr. Buitink
Koster: dhr. A. Biserat

ZONDAG 8 DECEMBER : PAARS

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. J van der Linden
Organist: dhr. M. Van Den Broek
Lector: mevr G Buitink
Collecten: Adventsproject + Kerk
Koster/Koffie: mevr. A. Dubernard
Bloemen: fam. Nauta

ZONDAG 15 DECEMBER : PAARS

Voorganger: Prof. Dr. .R. Van Moere
Ambtsdrager: mevr. M. Devilee
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: mevr. E. Dekker
Collecten: Adventsproject + Kerk
Koster/Koffie: fam. Berends
Bloemen: *mw. van der Linden (Brasschaat)*



ZONDAG 22 DECEMBER : PAARS

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. A. Dubernard
Organist: dhr. M. Van Den Broek
Lector: mevr. A. Dubernard
Collecten: Adventsproject + Kerk
Koster: dhr. Hendrickx
Koffie/Bloemen: mevr. Vellinga

WOENSDAG 25 DECEMBER : WIT

Kerstmis.

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: mevr. R. Hertoghs
Organist: dhr. S. Schelstraete
Lector: dhr. H. van Oudheusden
Collecten: Adventsproject + Kerk
Koster: dhr. G. Penning
Koffie: mevr. Devilee en mevr. Dubernard
Bloemen: dhr. G. Penning

ZONDAG 29 DECEMBER : WIT

Voorganger: ds. K. Depoortere
Ambtsdrager: dhr. J. Koning
Organist: dhr. M. Van Den Broek
Lector: mevr. C. Heidema
Collecten: Zending + Kerk
Koster/Koffie/Bloemen: fam. Rossèl

KERKDIENTEN JANUARI 2020

ZONDAG 5 JANUARI : WIT

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. J. Loosman, Breda
Ambtsdrager: mevr. J. van der Linden
Organist: dhr. E. Wittevrongel
Lector: mevr. E. Dekker
Collecten: Diaconie + Kerk
Koster/Bloemen: dhr. J. Cok
Koffie : mevr. D. Fresen

Predikant

Ds. Katelijne Depoortere
E-mail: katelijne.depoortere@skynet.be 03/236.81.54

Ouderling

Mevr. M. Devilee-van Klinken 0468/598.663
E-mail: marjolijndevilee@gmail.com

Diaken

Mevr. R. Hertoghs 0478/733.199
E-mail: ruthbredewoud@hotmail.com
Dhr. Jean Koning 03/664.06.26
E-mail: jean.koning@gmail.com

Jeugdouderling

Mevr. J. van der Linden-Verweij 03/605.58.40
E-mail: joke.verweij54@gmail.com

Scriba

Mevr. A. Dubernard 03/666.59.48
E-mail: adubernard@skynet.be

Bestuur

Dhr. E. Verleye 03/646.79.91
E-mail: Verleye@outlook.com

Rekeningnummer kerk

IBAN BE91 320-0 575 3-1376
BIC BBRUBEBB
t.n.v. "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Diaconie

IBAN BE50 320-072 69- 6318
BIC BBRUBEBB
t.n.v. Diaconie "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Ledenadministratie

Wijzigingen opgeven via e-mail aan: adubernard@skynet.be

Doe het vuur branden
in dagen die kouder worden,
in donkere dagen
die het leven troosteloos maken.

Doe het vuur branden
daar waar mensen zich
terugtrokken in zichzelf,
bezeerd in hun vertrouwen.

Doe het vuur branden
daar waar kwetsbare mensen
alleen worden gelaten,
ten prooi aan eenzaamheid.

Dat we het licht aansteken in onze binnenkamers
en ons opladen aan vriendschap en liefde.
Dat we het licht aansteken in elkaars leven
en zorgen voor een warme samenleving.

oooooooo