

*Kapelbode*

NIEUWSBRIEF VAN DE  
VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIE  
Gemeente Brasschaat–Kapellen-Antwerpen (Ekeren)  
Kapel "DE OLIJFTAK", Leopoldslei 35  
2930 Brasschaat – Tel. 03 653 01 58  
www.olijftakbrasschaat.be

**Zomaar wat hoop**

Waar je naar uitkijkt  
zal wel komen,  
achter de heuvels  
en de bomen  
groen van hoop  
blijft het nog eventjes  
verborgen.  
Je krijgt het  
morgen.  
Morgen zal  
wat gisteren niet kon  
misschien tot bloei gaan komen.  
Mensendromen  
komen  
langzaam  
uit.  
Hopen  
is een stap  
vooruit.

*uit : Een mens bloeit op – Marcel Weemaes*



**Mededelingen**

*Onder voorbehoud*

**Zondag 05-04-2020**

**Palmpasen**

Kerkdienst Heilig Avondmaal  
Kinderdienst

**Donderdag 02-04-2020**

**20.00 uur**

ALV

**Donderdag 09-04-2020**

**Witte Donderdag**

**20.00 uur**

Kerkdienst Heilig Avondmaal

**Vrijdag 10-04-2020**

**Goede Vrijdag**

**20.00 uur**

Kerkdienst

**Zondag 12-04-2020**

**Pasen**

**8.30 uur**

Paasontbijt

**10.00 uur**

Kerkdienst

**Zondag 19-04-2020**

Kerkdienst

**Zondag 26-04-2020**

Kerkdienst

Rock Steady

## April 2020

Angstwekkende beelden van eindeloze reeksen doods-kisten, door het leger opgehaald. In de ziekenhuizen wordt met man en macht gewerkt om het onheil dat van alle kanten toestroomt te kanaliseren, te beheersen, in quarantaine te plaatsen. Duizenden beademingstoestellen en verzorgenden tegelijk zijn aan het werk, zetten alles op alles om mensenlevens te redden. Ondertussen kent iedereen wel iemand die besmet is. Hoe dicht kan de doodsbedreiging komen? Nog nooit hebben we zo naar het nieuwe leven verlangd, naar het Pasen van de vrijheid, naar het licht van het leven. Nog nooit duurden veertig dagen zo lang en werden ze zo sober ingevuld.

Maar Jezus heeft ook eerst moeten lijden, vooraleer de grote overwinning kwam. Hij wilde de beker niet drinken, maar deed het voor God en voor ons. Zijn levenskracht is groter dan de dood. God die Eeuwig is houdt alles in zijn hand, ook wanneer verschrikkingen op ons afkomen. Hij is te vertrouwen. Hij is er voor altijd. Soms moeten wij als mensen loslaten, maar ook dan vangt hij ons op.

Buiten ontspruiten de blaadjes en de bloesems. De natuur trekt zich van corona niets aan. Wij kunnen niet anders dan opvolgen wat ons geboden wordt, maar diep in onszelf kunnen wij ons ook terugtrekken, om bij God te zijn, onze geestelijke partner, Hij die eeuwig is, en daarom groter is dan alles wat wij tegenkomen. Bij Hem kunnen wij rust vinden en Leven, wat er ook gebeurt. Alvast een gezegend Pasen!

### Het werk van de predikant

Pastoraat is nabijheid. Met die instelling ben ik in De Olijftak beginnen werken. De vele bezoeken waren de pijlers die dit motto droegen. Het is dan ook met spijt in het hart dat ik nu thuis zit, op afstand van mensen die het moeilijk hebben. Mensen missen de gemeenschap. Zij niet alleen. Het hart van de eredienst is de gemeenschap. Ik weet nog hoe ik zelf de eerste zondag na het verbod om samen te komen op het internet live de coronaviering volgde. Het was zo bevreemdend. Een goede preek, mooie gebeden en uitgekozen liederen, maar leeg. Geen zingende, luisterende, reagerende, biddende mensen. Het deed mij nog maar eens beseffen hoe belangrijk de gemeenschap in de eredienst is. Ook onze leden missen elkaar.

Zelf probeer ik proactief de mensen op te bellen om zo de verbondenheid wat in stand te houden. 's Zondags komt er een bemoediging, preek of dienst op één of andere (digitale) wijze. Er zijn diverse initiatieven in de VPKB-kerken die op het internet te bekijken zijn. Verder zijn er ook veel mogelijkheden om dagelijks een bijbelvers of een kleine meditatie te ontvangen. Mocht u naar iets op zoek zijn en het niet vinden, stuur mij een mailtje. Het is best wel druk hier in huis. Alle kinderen zijn thuis. Drie van hen hebben bergen schoolwerk, waarbij je als ouder verwacht wordt op te volgen. Ons peutertje blijven boeien is zeker ook een uitdaging en dan tussenin proberen werken. Het is niet evident. Veel gezinnen hebben het erg moeilijk om werken en kinderen te combineren. Anderen vinden juist de eenzaamheid lastig. Verzorgenden hebben te kampen met enorme stress... Laten we



### Jarigen maart

**1 april** mw. M. Devilee-van Klinken  
**5 april** dhr. B. Bakker  
**10 april** dhr. L. van Dijk  
**14 april** dhr. W. Schop  
**15 april** dhr. G. Meerburg  
**21 april** dhr. A. Neeter  
Van harte gefeliciteerd met uw geboortedag en Gods zegen voor het komende jaar!

---

'Zeg tegen Sion: " Kijk, je koning is in aantocht,  
hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen,  
het jong van een lastdier."  
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen.  
Matteüs 21:5-6



elkaar bemoedigen in deze moeilijke periode. Mocht u problemen hebben, laat het zeker weten!

## Pastoraat

Martha Dekker-Klip werd in het ziekenhuis opgenomen voor een heupoperatie. Daarna ging ze revalideren in De Mick en op de valreep van de corona-isolatie mocht ze terug naar huis. We zijn dankbaar dat alles goed is verlopen.

Heel wat mensen moesten een ingreep laten uitstellen, omdat de ziekenhuizen alles wilden inzetten op de bestrijding van het coronavirus. We leven mee met jullie en hopen dat alles tijdig goed komt.

Wij vernamen het droevige nieuws dat de moeder van Hinke Rossèl ten gevolge van het coronavirus is overleden. De familie mocht niet op bezoek, zodat zij in eenzaamheid is gestorven. Er was geen afscheid en een bijzonder kleine afscheidsplechtigheid met enkel de kinderen. Dat is voor iedereen erg om mee te maken. We wensen Hinke en Dick veel sterkte om dit verlies een plaatsje te kunnen geven en veel dankbaarheid om het leven dat is geweest.

Er was ook goed nieuws. Net voor het niet meer toegelaten was, zijn Dick Blom en Alessandra gehuwd, op 16 maart voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brasschaat. Omdat Alessandra Braziliaanse is, is het een heel gedoe met papieren geweest. Dit betekent dan ook veel voor hen. Zij willen ook graag Gods zegen over hun huwelijk vragen en hopen dat te doen in de eredienst van zondag 26 april. We moeten in deze periode natuurlijk altijd met twee woorden spreken en afwachten wanneer onze kerk weer open kan gaan. We houden u op de hoogte.

## Bericht van de kerkenraad

In deze onwerkelijke tijden waarin we worden teruggeworpen op onszelf toch nog een bericht van de kerkenraad.

Wat nog nooit gebeurd is in de geschiedenis van 'De Olijftak' is nu werkelijkheid, onze kerk is gesloten !

Zoals ds. Jan van de Berg opmerkte, zelfs storm, ijs of hittegolven hebben het niet voor elkaar gekregen, maar nu, het coronavirus de wereld omgaat en mensen van overal, ongeacht kleur, religie of nationaliteit besmet, hebben wij toch het besluit moeten nemen om voor jullie veiligheid dit initiatief te nemen.

Vanaf de eerste berichten volgen wij de instructies die de regering ons opgeeft, en weet dat het zwaar is om een kerk te moeten sluiten. Vooral in deze tijden zoeken mensen troost en hoop en willen zich gehoord voelen. Ook wij als kerkenraad staan klaar om te helpen waar dat nodig is, alhoewel dat moeilijk is. Onze eigen predikant ds. Katelijne Depoortere was/is ziek en heeft daarbij ook nog, zoals velen onder jullie, alle kinderen in huis en dat is best zwaar. Hou ze maar eens bezig ! De opgelegde schooltaken moeten gemaakt worden en daar hebben ze altijd toch een duwtje in de rug voor nodig.

Het valt ons wel op dat mensen kleine initiatieven nemen om contact te houden, de jeugdleiding is bezig, mensen worden gecontacteerd, Katelijne probeert zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met gemeenteleden, kerken onderling staan in goed contact, etc.....

Deze veertigdagentijd is een bezinningstijd geworden die we nu kunnen gebruiken om hoopvol naar de toekomst te kijken. Hoop op betere gezonde tijden, hoop dat de mensen vanuit deze periode leren om meer aandacht te hebben voor elkaar, hoop dat we elkaar gauw weer zien in onze vertrouwde kleine kapel met een grote dankbaarheid dat we weer samen op weg kunnen gaan.

Laat ons nu vooral denken aan de ouderen onder ons, mensen in rusthuizen die alleen zitten op hun kamertje, zieken die geen bezoek mogen ontvangen, eenzamen die nu nog eenzamer zijn.

Geef ze aandacht, bel ze eens op, laten we naar elkaar omzien !!

Wij als kerkenraad zullen u op de hoogte houden langs de inmiddels bekende weg, via mail. Als u weet hebt van mensen die geen computer hebben, bel ze even – dat proberen wij ook !!

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid, voor de zieken onder ons, een spoedig herstel en voor iedereen, tot spoedig ziens !

namens de kerkenraad,  
Annie Dubernard, scriba

## Een groet van Eric van Helden

Beste vrienden en vriendinnen,

in deze voor mij enerverende tijd vanaf juni vorig jaar voel ik mij enorm gesteund door alle leden van onze kerk "De Olijftak".

Uw steun is gepaard gegaan met kaarten, brieven, boeken, bloemen en zeker en vooral ook met uw gebeden!

Dit heeft mij ontzettend veel geholpen en helpt mij nog steeds.

In moeilijke momenten voel ik mij gesteund; ik ben er heel dankbaar voor !

Erik van Helden

## DIACONIE

**Beste gemeenteleden,**

We bevinden ons op dit moment in spannende en onzekere tijden. Er worden ons veel regels en beperkingen opgelegd, en terecht. Het is een situatie waarin we niet veel keus hebben, we moeten hier samen door.

Helaas moesten wij hierdoor ook de keus maken om voorlopig geen kerkdiensten te houden.

Aangezien in deze periode ons vastenproject loopt, willen wij toch een warme oproep doen om dit project eventueel te steunen. U heeft de uitleg van dit project reeds ontvangen via de mail.

### **PSC (De woonterp):**

De woonterp is een project dat transitwoningen biedt aan vluchtelingen met een wettig verblijfsstatuut. Het is een tussenstop naar een meer permanente plek.

Deze tussenstop geeft hen ademruimte om de regie over hun leven in handen te nemen. Tijdens de maanden dat de vluchtelingen hier verblijven, raken zij vertrouwd met alle vereisten om in onze samenleving correcte huurders te worden.

De woonterp is bezig met de inrichting van de ontmoetingsruimte, waarin bewoners elkaar beter kunnen leren kennen. Kinderen kunnen hier rustig hun huiswerk maken, vrijwilligers zoeken mee naar een huis of werk. Ook het elkaar ontmoeten staat centraal.

**Wij vragen u, als u eventueel iets als gift wilt geven, dit te storten op het rekeningnummer van de diaconie met vermelding "vastenproject 2020" (BE50 320 072 69 6318)**

Ik wil graag afsluiten met psalm 121:

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?*

*Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

*Hij zal je voet niet laten wankelen,  
hij zal niet sluimeren, je wachtter.*

*Nee, hij sluimert niet,*



*hij slaapt niet,  
de wachter van Israël.*

*De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand:  
overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.*

*De HEER behoedt je voor alle kwaad,  
hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht  
over je gaan en je komen  
van nu tot in eeuwigheid.*

Voor iedereen een goede gezondheid gewenst, pas goed op jezelf en op elkaar. Laten we dit zien als een periode waarin we er voor elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen helpen waar nodig.

*Hartelijke groeten namens de diaconie!*

## Voor de jeugd

Lieve kinderen en jongeren

Wat een rare wereld is het momenteel! Alles wat we normaal doen, ligt stil: de sportclubs, muziekscholen, school, ouders die thuiswerken (voor zover dat gaat natuurlijk)... Kunnen jullie je een beetje vermaken? Kindernevendienst en Rock Steady liggen ook stil, want de kerk is dicht. Maar ik blijf bezig met het maken van opdrachtjes en werkblaadjes aan de hand van het veertigdagenproject. Het thema is niet voor niets 'Een teken van leven'.

Ik weet dat zeker onze tieners bergen werk hebben gekregen van hun scholen, maar toch blijf ik twee keer per week opdrachtjes doorsturen naar de ouders en delen op Facebook. Als jullie dan zin en tijd hebben, kunnen jullie daar mee aan de slag. Doen jullie er niets mee? Ook geen probleem, ik doe het graag en ik kan de ideeën die nu in mij opborrelen altijd later nog eens gebruiken als het leven weer zijn normale loop hernomen heeft.

Ook de geplande kinderdienst met Palmpasen gaat niet door. Maar ik ben erover aan het denken om een handleiding te maken om zelf thuis een Palmpaasstok te maken. Als jullie daar dan een foto of een filmpje van doorsturen, kunnen we dat met elkaar delen.

Het tienerweekend dat vorige week zou doorgaan, is afgelast, net als het kinderweekend dat begin mei zou doorgaan. Er wordt wel nagedacht over een dagactiviteit voor de tieners en kinderen die ingeschreven hadden. En misschien zijn er wel tieners en kinderen die niet met het weekend mee wilden, maar wel geïnteresseerd zijn in een dagactiviteit. Zodra er meer bekend is, laat ik dat zeker weten!

Samen met onze dominee en de jeugdwerker van de Amerikaanse kerk in Ekeren hebben we afgesproken dat we op 28 juli rond de middag aansluiten bij hun afsluitende barbecue. We hebben dan 's morgens de afsluitende Rock Steady bijeenkomst en vertrekken na de koffie richting Ekeren. We brengen dan zelf wat aperitiefhapjes mee, want de barbecue begint pas om een uur of 2. Zolang kunnen jullie vast niet wachten!

Dan is het nu tijd voor de jarigen van april:

- 13 Hanne Hertoghs
- 24 Thomas Lauwaet
- 26 Benjamin Schelstraete
- 30 Thimo van Nimwegen



**gelukkige  
verjaardag  
allemaal!**

Op de volgende bladzijden vinden jullie nog een puzzel en een kleurplaat

Joke van der Linden-Verweij  
Jeugdoudersling



Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.  
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt?

De steen is weg, het graf is open,  
want de Heer ligt er niet meer.  
Maria huilt, ze vraagt de engel:  
Waar legden ze mijn meester neer?

Hoor, wie noemt haar naam? Maria!  
En wie ziet ze voor haar staan?  
Maria roept: U bent het meester!  
Jezus, U bent opgestaan!



De stadspredikant en  
het Protestants Sociaal



Centrum

Van Ei tot Kip! Het PSC

project

## Kip en Ei bereikt wonderlijke hoogtes in Burkina Faso.

Bij het verschijnen van de vorige editie van uw waren we met een delegatie van ons bestuur nog plaatse: op 29 februari is de kippenbroeierij, onze onderneming in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, publieke ceremonie officieel geopend, in aanwezigheid van de burgemeester van deze grootstad, en van andere sleutelfiguren.

Om verschillende redenen, die nog altijd blijven toenemen terwijl ik dit schrijf, gaat het hier kennelijk om een teken van Gods werk in onze waar we zelf, bij alle menselijke inzet, verwonderd zijn.

Eén van de mooie aspecten van deze onderneming we met eigen ogen en oren beluisteren: de plaatselijke coördinator Alidou, al even sociaal ondernemer als onze Koen en dus uitstekende partner, kiest bewust voor werknemers met uitstekende capaciteiten en karakter, die echter door één of andere omstandigheid niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt: een chronische ziekte, handicaps, een jeugd als straatjongen, ... Samen vormen ze een prachtig en krachtig team. "Zie, deze mens is niet ver van het Koninkrijk Gods."



kerkblad  
ter  
sociale  
met een

wereld  
over

konden

Inmiddels kunnen we u vertellen dat onze Burkinese Kip precies adelaarsvleugels krijgt. In plaats van de voorziene 18.000 kuikens voor verkoop kunnen we er nu 30.000 aan de man brengen en er is nog veel meer vraag. Daar laten we geen gras over groeien: er wordt hard gewerkt aan de uitbouw van twee extra broeierijen, dus een verdrievoudiging. Hiervoor is extra water en energie nodig. Voor energie kijken we vooruit naar het werken met zonnepanelen; nog goed voor het milieu ook. Voor water hebben we inmiddels een boring gedaan. Wrang eigenlijk dat er zoveel grondwater in de bodem zit, waar mensen bij gebrek aan middelen zelf niet aan kunnen. Deze boring haalt zoveel meer water naar boven dan gedacht, dat ook de aanpalende gemeenschap van 1000 mensen weer kan dromen van eigen moestuintjes. Het waterbeheer nemen we er dus, dankzij Koens expertise op dit gebied, graag bij.

Deze enorme groei van ons project betekent ook dat we nu 50 gezinnen direct of secundair van bestaansinkomen en dus perspectief voorzien. Dit geeft ook een boost aan de samenleving daar, dat kunt u zich wel voorstellen.

**Nodig ons uit** om er in uw kerk of vereniging over te komen vertellen. We hebben veel verhalen, foto's en filmpjes mee, zo komt het ook tot dicht bij u. Daar word je blij van in deze tijden van zoveel slecht nieuws. Hier gaat het goed, een opwaartse spiraal. Het is vol wonderen om u heen.

Wees welkom op onze Algemene Vergadering  
op 20 april, 2019, in PSC Open Huis, Schoolstraat  
5, 2060 Antwerpen.

Dan hoort u hier zeker ook meer over,  
met beelden en verhalen!

En u krijgt ons volledig jaarverslag 2019.

## De Woonterp

We zijn nog bezig met de inrichting van de ontmoetingsruimte: een eigen gezellige "living" en bureel, waarin bewoners elkaar beter kunnen leren kennen, kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken, vrijwilligers mee kunnen zoeken naar huis of werk, of waar je elkaar gewoon kunt tegenkomen bij wasmachine of een tas koffie.



De kinderen en tieners van de kerk van Antwerpen-Oost sparen als veertigdagenproject voor een keukenkast met inhoud. Vanuit Boechout kregen we een vergadertafel en stoelen en een koelkast. De diaconie van de protestantse kerk in Brasschaat koos dit als haar Vastenproject. Fantastisch allemaal!

Heeft u iets voor ons? Laat ons de afmetingen weten en stuur een foto op. Het zou ons erg helpen als u zelf de spullen die u aanbiedt naar de Woonterp in Borgerhout zou kunnen komen brengen. Alvast veel dank!

We zoeken nog:

- twee bureaus plus stoelen
- vaste pc
- droogkast
- zithoek: zetels en salontafel
- gezellige aankleding: lampen, planten, tafelkleed, muurversiering, ...

Geef de stadspredikant een seintje. Alvast heel erg bedankt!

### **Nieuws van de stadspredikant**

Een ander verhaal dan anders. Soms worden we allemaal in onze vaart tot stilstand gebracht. Zomaar. Stak mijn agenda nog bommestevol prachtige dingen, dan is daar nu terwijl ik dit schrijf, half maart, drastisch verandering in gekomen, zoals voor u allen: Corona waart rond in ons land en in onze wereld. Uit solidariteit hebben we moeten afzien van alles waar mensen samenkomen – en dat is voor een stadspredikant ook de grote brok van haar werk. Daar zitten we dan, voor onbepaalde tijd: ieder in ons huis, als we geluk hebben een woonst te hebben; achter onze pc, als we die rijk zijn; te werken, als we de chance hebben dat te kunnen. Niet minder verbonden in gedachten met al die mensen die nu broodnodig contact moeten ontberen: bezoekers van Open Huis, Filet Divers, en al die plaatsen waar mensen medemens kunnen zijn voor elkaar, met handdruk, knuffels, nabije gesprekken, onbevangen spontaniteit. Wat wordt er hard gewerkt in de ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang, opvang voor dak- en thuislozen, en tussen bureaus, ..., om de corona-ellende op te vangen. En wat is het mooi om te zien hoe kerken, die al jaren nadenken over of aanhikken tegen samenwerking omdat je altijd zo vol bent van zelf overleven, nu de handen ineenslaan in nieuwe impulsen van creativiteit, om online kerkdiensten te verzorgen. Juist nu. Zoals ik een dominee online hoorde zeggen: we geloven in God de Schepper, de Creator, die ons creatief maakt voor elkaar.

### **PSC Open Huis – Telefoonbezoekje**

Dat brengt mij ook bij dit belangrijke project: mensen die aan huis gekluisterd zitten kunnen worden gebeld door mensen van Open Huis, die van veel kunnen meepraten en goed kunnen luisteren. (meer info en vragen: Bart (opvolger van Timor)(0498-163962) of [bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be](mailto:bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be) )

Opeens zitten we allemaal aan huis gekluisterd. Misschien maakt dat ons een beetje begripvoller, het vergroot onze kans om ons in te leven in de situatie van mensen voor wie dit jarenlange realiteit is door allerlei oorzaken. Een telefoonbezoekje kunnen we allemaal brengen. Misschien een idee om in uw kerk op te zetten? Dat kan trouwens zinvol blijven, ook als Corona ons land weer verlaten heeft. Zo worden we er ondanks alles samen beter van, menselijker misschien. (Nog meer dan we al waren 😊)

### **Tot slot**

Het was voorjaar 2020...

de straten waren leeg, de winkels waren gesloten, de mensen kwamen niet meer buiten,

Maar de lente wist het niet...

En de bloemen bleven bloeien.

Het was het jaar waarin je alleen buiten kwam om te winkelen.

Alles was gesloten.

Zelfs de kantoren, hotels en bars.

En mensen werden ziek.

Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen.

Maar de lente wist het niet en het ontsproot...

Allen werden in quarantaine geplaatst  
Grootouders, gezinnen en tieners om gezondheidsredenen  
Toen werd de angst echt!  
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  
Het plezier van samen eten werd herontdekt  
Tijd om te schrijven en te lezen, je liet je fantasie de vrije loop en verveling werd creativiteit.  
Sommigen ontdekten kunst  
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.  
Er was iemand die dokter werd om iedereen te helpen die het nodig had.  
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en lijden, en ook van zijn of haar roeping.  
Het jaar waarin de wereld leek te stoppen  
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.  
En de lente wist het niet, en de bloemen bloeiden en de bomen liepen uit ..

En toen kwam de dag van bevrijding.  
De premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was.  
En dat het virus had verloren.  
Dat iedereen samen had gewonnen!  
En toen gingen we de straat op...  
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers en handschoenen.  
Onze buurman werd geknuffeld  
Alsof hij onze broer was  
En toen kwam de lente....  
Ondanks alles  
Ondanks het virus  
Ondanks de angst  
Ondanks de dood  
Omdat de lente het allemaal niet wist,  
leerde iedereen  
de kracht van het leven.

(gevonden op Facebook, schrijver onbekend, ingekort)

Samen op weg naar Pasen!  
Hoopvolle groet, ds. Petra Schipper

## Bijbelleesrooster april 2020

|           |          |  |  |
|-----------|----------|--|--|
| woensdag  | 1 april  | Exodus 12:14-28                            | De vooravond van de bevrijding           |
| donderdag | 2 april  | Exodus 12:29-42                            | Voorbij                                  |
| vrijdag   | 3 april  | Exodus 12:43-51                            | Feestregels                              |
| zaterdag  | 4 april  | Exodus 13:1-16                             | Gedenken en vooruitzien                  |
| zondag    | 5 april  | Matteüs 21:1-17                            | Kinderdienst                             |
| maandag   | 6 april  | Exodus 13:17-14:14                         | Gods weg                                 |
| dinsdag   | 7 april  | Exodus 14:15-31                            | Recht door zee                           |
| woensdag  | 8 april  | Matteüs 26:1-16                            | Tot elke prijs                           |
| donderdag | 9 april  | <i>Witte donderdag</i><br>Matteüs 26:17-75 | Gevangen om te bevrijden                 |
| vrijdag   | 10 april | <i>Goede vrijdag</i><br>Matteüs 27:1-56    | Cruciaal                                 |
| zaterdag  | 11 april | <i>Stille zaterdag</i><br>Matteüs 27:57-66 | Veiligheidsmaatregel                     |
| zondag    | 12 april | <i>Pasen</i><br>Matteüs 28:1-7             | Beving                                   |
| maandag   | 13 april | <i>Tweede Paasdag</i><br>Matteüs 28:8-15   | Wat is waarheid?                         |
| dinsdag   | 14 april | Exodus 15:1-21                             | Zingende broeders en zusters             |
| woensdag  | 15 april | Exodus 15:22-27                            | Bitter en zoet                           |
| donderdag | 16 april | Exodus 16:1-20                             | Verlangen naar de vleespotten van Egypte |
| vrijdag   | 17 april | Exodus 16:21-36                            | Neem, eet                                |
| zaterdag  | 18 april | Psalm 111                                  | Daadkracht                               |
| zondag    | 19 april | Prediker 9:1-10                            | Optimisme?                               |
| maandag   | 20 april | Prediker 9:11-18                           | Schijn bedriegt                          |
| dinsdag   | 21 april | Prediker 10:1-11                           | Blijf kalm                               |
| woensdag  | 22 april | Prediker 10:12-20                          | Leef bewust                              |
| donderdag | 23 april | Prediker 11:1-10                           | Zet niet alles op één kaart              |
| vrijdag   | 24 april | Prediker 12:1-14                           | Ouderdom komt met gebreken               |
| zaterdag  | 25 april | Psalm 95                                   | Luister en jubel                         |
| zondag    | 26 april | Handelingen 15:1-5                         | Verdeeldheid                             |
| maandag   | 27 april | Handelingen 15:6-21                        | Het verlossende woord                    |
| dinsdag   | 28 april | Handelingen 15:22-35                       | Bemoedigende woorden                     |
| woensdag  | 29 april | Handelingen 15:36-16:5                     | Wie gaat er mee?                         |
| donderdag | 30 april | Handelingen 16:6-15                        | Oversteek                                |

## Wijkteams

### Wijkteam Noord

---

**Ambtsdragers:**

- Marjolijn Devilee 0468/596 863
- Ruth Hertoghs 0478/733.199

**Contactpersonen:**

- Annelies Berends 03/689.31.45
- Henny 't Hart 03/666.35.23

### Wijkteam Zuid

---

**Ambtsdragers:**

- Joke van der Linden 03/605.58.40
- Jean Koning 03/664.06.26

**Contactpersonen:**

- Nelly Roelofsen 03/651.72.75
- Corrie de Roon 03/385.23.43
- Girty Buitink 03/651.42.99
- Brenda Verleye 03/646.79.91



## Kerkdiensten april 2020

aanvang 10.00 uur

*onder voorbehoud*

Zondag 5 april: paars

**Heilig Avondmaal**

**Palmzondag**

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. J. van der Linden

Organist: dhr. S. Schelstraete

Lector: dhr. H. van Oudheusden

Collecten: Vastenproject + Diaconie

Koster/Bloemen: fam. Hertoghs

Koffie: fam. Hertoghs/mw. Dubernard



Donderdag 9 april:

**Witte donderdag**

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. A. Dubernard

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Vrijdag 10 april: rood

**Goede Vrijdag**

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. M. Devilee

Organist: dhr. M. Van Den Broek

Collecten: Vastenproject + Kerk

Koster: dhr. Heidema

Zondag 12 april: wit

**Pasen**

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: dhr. J. Koning

Organist: dhr. S. Schelstraete

Lector: mw. G. Buitink

Collecten: Vastenproject + Kerk

Koffie/Bloemen: mevr. Dubernard

Koster: dhr. Neeter

**Zondag 19 april: wit**

Voorganger: Prof. Dr. R. Van Moere, Emblem

Ambtsdrager: mevr. R. Hertoghs

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Lector: mevr. R. Hertoghs

Collecten: Jaarproject 1 + Kerk

Koffie/Koster/Bloemen: fam. Rossèl

**Zondag 26 april: wit**

Voorganger: Ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. M. Devilee

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Lector: dhr. H. Hendrickx

Collecten: Luchthavenpastoraat + Kerk

Koffie: dhr. H. Hendrickx

Koster: mw. Dubernard

Bloemen: mevr. Kop

**Zondag 3 mei 2020: wit**

**Heilig Avondmaal**

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mevr. R. Hertoghs

Organist: dhr. S. Schelstraete

Lector: mevr. J. Lambert

Collecten: Diaconie + Kerk

Koster/Koffie/Bloemen: fam. van Nimwegen



## Ambtsdragers

### **Predikant**

Ds. Katelijne Depoortere  
E-mail: [katelijne.depoortere@skynet.be](mailto:katelijne.depoortere@skynet.be) 03/236.81.54

### **Ouderling**

Mevr. M. Devilee-van Klinken  
E-mail: [marjolijndevelee@gmail.com](mailto:marjolijndevelee@gmail.com) 0468/596.863

### **Diaken**

Mevr. R. Hertoghs  
E-mail: [ruthbredewoud@hotmail.com](mailto:ruthbredewoud@hotmail.com) 0478/733.199  
Dhr. Jean Koning  
E-mail: [jean.koning@gmail.com](mailto:jean.koning@gmail.com) 03/664.06.26

### **Jeugdouderling**

Mevr. J. van der Linden-Verweij  
E-mail: [joke.verweij54@gmail.com](mailto:joke.verweij54@gmail.com) 03/605.58.40

### **Scriba**

Mevr. A. Dubernard  
E-mail: [adubernard@skynet.be](mailto:adubernard@skynet.be) 03/666.59.48

### **Bestuur**

Dhr. E. Verleye  
E-mail: [Verleye@outlook.com](mailto:Verleye@outlook.com) 03/646.79.91

### **Rekeningnummer kerk**

IBAN BE91 3200 5753 1376  
BIC BBRUBEBB  
t.n.v. "De Olijftak" vzw. Brasschaat

### **Diaconie**

IBAN BE50 3200 7269 6318  
BIC BBRUBEBB  
t.n.v. Diaconie "De Olijftak" vzw. Brasschaat

### **Ledenadministratie**

Wijzigingen opgeven via e-mail aan: [adubernard@skynet.be](mailto:adubernard@skynet.be)