

Kapelbode

NIEUWSBRIEF VAN DE
VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIE
Gemeente Brasschaat-Kapellen-Antwerpen (Ekeren)
Kapel "DE OLIJFTAK", Leopoldslei 35
2930 Brasschaat – Tel. 03 653 01 58
www.olijftakbrasschaat.be

God, die leven hebt gegeven

God, die leven
hebt gegeven,
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor 't dagelijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Lied 718 uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk



Mededelingen

Donderdag 03-10-2019

Kerkenraadsvergadering

Zondag 06-10-2019

Kerkdienst Heilig Avondmaal

Vrijdag 11-10-2019

Wildbranch

Zaterdag 12-10-2019

Inzameling oogstdienst

14.00-16.00 uur

Zondag 13-10-2019

Oogstdienst en ontmoeting

Zondag 20-10-2019

Kerkdienst

Zondag 27-10-2019

Kerkdienst Ds. Hendriks

Rock Steady

*Zoekend naar licht, hier in het duister
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
Schijn in de donkere nacht.*
NLB 1005

Samen ontdekten we in de eredienst de voorbije tijd het lied *Longing for light, we wait in darkness*.

Het is weer voelbaar, het daglicht dat zich terugtrekt. 's Morgens is het donker, wanneer we opstaan. De dagen korten snel. We tasten al eens naar extra licht.

Hoe meer je donkerheid ervaart, hoe meer je op zoek gaat naar licht.

Ook de schepping is begonnen in duisternis. *Duisternis lag op de oervloed*, zo vertaalt de Naardense bijbel, maar gelukkig staat onmiddellijk daarna: *adem van God, reeds wervelend over het aanschijn van het water*. En dan zegt God *Kome er licht. En er komt licht*.

God was in zijn geheel geconcentreerd op het licht en het kwam er.

Duisternis in de bijbel staat voor gebrek aan kennis (van Gods woord, wel te verstaan), onvermogen om goed met elkaar om te gaan, zonde die tussen jou en de ander/Ander instaat.

Wij worden geroepen om naar licht te zoeken. De vindplaats is duidelijk: *Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)*.

Maar dat woord is warrig, soms te abstract, soms veel te concreet en uit de tijd.

Daartoe kwam Jezus in de wereld, om ons ware licht te zijn. In de tijd en echt.

Zolang we zoeken in de duisternis, vinden we antwoorden die duister zijn, die ons slechts een stapje verder brengen. Kijkend op het Licht dat Jezus is, wordt onze blik verruimd; hij is het Leven; Hij weet er alles van. Hij biedt meer leven dan er ooit op aarde is geweest, Hij geeft je adem en ruimte, tijd en nieuw perspectief. Een adelaar ziet de bodem anders dan een mier. Het minste beetje licht in het donker geeft alles een nieuw uitzicht.

Uitzicht is wat Jezus ons geeft. Het is een woord met vele lagen. Zijn licht is ook niet het daglicht waaraan we gewend zijn; toen God het licht schiep, was er nog lang geen zon.

Dus als de dagen korter worden, en we het met minder zonlicht moeten stellen, is dat misschien een gelegenheid om weer te worden herinnerd aan dat Licht dat door ons gezocht en gevonden wil worden.

Ds. Katelijne Depoortere



Jarigen oktober

01 oktober mevr. N. Roelofsen-van de Castele

04 oktober mevr. B. Verleye-Vonk

05 oktober dhr. W. de Gruijter

05 oktober mevr. W. Nauta-van Weert

12 oktober mevr. C. Sevenhans-Van de Velde

19 oktober mevr. D. Fresen-Hannes

20 oktober mevr. A. Dubernard

23 oktober mevr. L. Rooswinkel

24 oktober dhr. J. Cok

Van harte gefeliciteerd met uw geboortedag en Gods zegen voor het komende jaar!

De Heer is mijn licht, mijn
behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Psalm 27:1

Bericht van de kerkenraad

Zieken

Zoals gemeld in de vorige kapelbode gaat het niet goed met Erik van Helden. Hij is momenteel in behandeling en dat vergt heel veel van zijn krachten. Hij brengt de meeste tijd al slapend door en heeft alle energie nodig om de gevolgen van de behandeling te verwerken. Het is voor beiden, zowel voor Erik als voor Ella een hele zware tijd, waarin ze onze aandacht nodig hebben.



We hebben ook gehoord dat Biserat ABEBE een ongeluk heeft gehad op zijn werk en dat hij gekwetst is aan zijn been. Gelukkig gaat het al weer wat beter met hem.

Alex Lammens was in de kerk bij de jeugddienst, hij loopt nog altijd met een kruk, en is nog steeds in behandeling bij de kinesist. Gelukkig is hij op 22 september weer op de fiets naar de kerk gekomen, maar dit is nog niet voor elke week. Hij hoopt vlug weer terug in zijn vertrouwde kerk te kunnen helpen.

Laten we aan alle zieken denken, ook aan de niet nader genoemden en bidden voor een voorspoedig en volledig herstel.

Algemene ledenvergadering

Op zondag 22 september is, na de zondagdienst, een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Eerste punt op de agenda was de verkiezing van een nieuwe ambtsdrager, de heer Jean Koning is verkozen met 62 stemmen, er was geen tegenstem ! Ter vergadering hebben we per vergissing vermeld dat er 58 stemmen waren, bij natelling bleken dat er dus 62 te zijn. Een flinke opkomst. Waarvoor dank ! Hartelijke welkom, Jean, in de Kerkenraad.

In de dienst van **3 november 2019** zal hij bevestigd worden en zullen we afscheid nemen van Kelly Keasberry, die vervroegd zal aftreden door haar drukke werkzaamheden. We zullen haar missen maar wensen haar veel succes bij haar nieuwe werk !!

Als tweede punt heeft ds. Katelijne Depoortere uitleg gegeven over haar werkzaamheden in de afgelopen maanden en haar dank uitgesproken over de openheid en het vertrouwen dat de gemeente in haar gesteld heeft. Kortom, er is grote blijdschap over de goede werking vanuit en met de gemeente.

Ze heeft ook ter vergadering het voorstel van de kerkenraad over projectgroepen voorgelegd en mensen opgeroepen om deel te nemen aan zo'n werkgroep. Het werk is dan te overzien en is beter verdeeld onder de leden.

De groepen zouden o.a. kunnen zijn;

- a) website / vernieuwing
- b) digitale vernieuwing
- c) marketingstrategie
- d) gebedsgroep
- c) contactdames – werkt reeds maar er zal een nieuwe bijeenkomst georganiseerd worden.
- d) feestcomité = heropstart met als eerste opdracht **13/10** – na de **oogstdienst** een gezellige babbelen met hapje en drankje.

Gelukkig hebben reeds verschillende mensen zich aangeboden voor de projectgroepen, wij wachten nog op uw deelname !! Neem gerust contact op met onze predikant of met iemand van de kerkenraad. Alvast hartelijk dank !

Nogmaals willen wij uw aandacht erop vestigen dat op zondag 29 september Prof. Dr. R. Van Moere door omstandigheden niet kan voorgaan, hij zal nu de dienst waarnemen op 10 november 2019 !! Er is dus een ruilbeurt tussen ds. Katelijne Depoortere en Prof. Dr. R. Van Moere !

Namens de kerkenraad,

Annie Dubernard, scriba

Oogstdienst 13 oktober 2019

Beste gemeenteleden,

Op zondag 13 oktober zal onze kerk een oogstdienst houden.

Een oogstdienst is een dankdienst, waarin wij ons bezinnen op de goede gaven die God de mensen geeft. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Om tastbaar te maken dat deze dankbaarheid ook een actieve en handelende kant heeft, willen we op maandag 14 oktober voedingsmiddelen brengen naar Kabas. Dit als symbool van de oogst en om een extra steuntje in de rug te geven voor mensen die dit kunnen gebruiken.

Kabas is een open huis voor OCMW-klanten. In Kabas is een ontmoetingsruimte waar mensen terecht kunnen voor informatie, een babbel, ondersteuning voor elkaar en activiteiten. Kabas probeert de zelfredzaamheid van mensen te verhogen door te werken op 4 terreinen:

- Materiele hulpverlening
- Het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding
- Het verlenen van informatie en advies
- Als tewerkstellingspunt



Hoe kunt u ons helpen?

Op zaterdag 12 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur zal onze kerk geopend zijn.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om dan bewaarbare voedingsmiddelen te brengen!

Deze producten zullen zondag 13 oktober voor in de kerk komen te staan.

Maandag 14 oktober zullen producten naar KABAS worden gebracht.

Doet u mee??

-
-
- Hartelijke groeten namens de diaconie,
Ruth Hertoghs



Diaconie

Beste gemeenteleden,

Afgelopen jaar heeft de diaconie al verschillende projecten kunnen ondersteunen. Om u een idee te geven welke projecten we dit jaar al hebben ondersteund, leest u hieronder een omschrijving daarvan.

Van januari t/m juni hadden we voor jaarproject 1 de wensambulance gekozen. Dankzij uw bijdrage hebben wij een mooi bedrag van € 1700 kunnen overmaken.

Van juli t/m december loopt jaarproject 2. Dit is stichting Kinderen van India. Dit project is nog lopende.

Ons vastenproject was vzw Feestvarken. Ook hier hebben we een leuk bedrag aan kunnen schenken, het betreft een bedrag van € 2000.

Onze diaconale projecten zijn:

- Stichting New Generation Brasil
- Lar Feliz
- Kamiano
- Winterhulp leger des heils

Verder hebben wij een aantal bijzondere collectes, deze zijn:

- Gevangenispastoraat
- Havenpastoraat
- Lepra Stichting
- Mercy Ships
- Ik help een kind
- Tejo
- Kabas

Oproep



Wij zijn voor de diaconie op zoek naar een bed, **liefst een twijelaar**.

Bent u in het bezit van een twijelaar, en kan u deze missen, of kent u iemand die ons kan helpen...neem dan contact op met de diaconie (Ruth Hertoghs)

Alvast bedankt om mee uit te kijken hiervoor!

Hartelijke groeten namens de diaconie,

Ellen Dekker en Ruth Hertoghs

Coördinatie "Kerk en Wereld"



Studiefonds "Ik help een kind"

Verantwoording ontvangsten 3^{de}.kwartaal 2019

Euro munten € 28,36

Overschrijving derde € 50,00

Totaal 3^{de}. kwartaal € 78,36

Totaal ontvangst 3 eerste kwartalen 2019: € 464,31

Of het einddoel voor 2019 (€ 600) gehaald zal worden is twijfelachtig doch niet onmogelijk!

Ik wil daarom een laatste oproep doen aan u allen om alle kleine en grotere euromunten die u nog hebt liggen in spaarpotjes of portemonnée, voor 15 december in de bekende collectebus of grijze kistje te deponeren. Deze worden regelmatig geledigd en op het eind van ieder kwartaal tel ik de munten.

Hierboven sprak van een "laatste oproep". Dat is daadwerkelijk de laatste, want ik stop per 15 december 2019 met de actie euromunten, begonnen 10 jaar geleden.

De samen gebrachte bedragen van de laatste maanden zijn te klein en de bankkosten te hoog om deze weg te blijven volgen. Wordt hierdoor de steun aan het studiefonds opgezegd. Ik hoop het niet. U kunt uw bijdragen blijven geven via de speciale collecte voor dit doel die opgenomen is in de collecterooster van de Olijftak.

De postzegel actie levert praktisch niets meer op; naast het feit dat de email de briefwisseling fors heeft doen verminderen, blijkt dat de nu gespaarde (kleef)zegels geen waarde hebben op de filatelie markt. Enkel de speciale, vooral "buitenlandse" zegels worden nog verhandeld alsook verzamelingen aangeboden in albums. Deze kunnen alsnog naar ds. Daniel Vanescote worden gestuurd via "Het huis van het Protestantisme", Brogniezstraat 46 – 1070 Brussel (Anderlecht).

Ik dank u allen voor uw aandacht en medewerking gedurende vele jaren.

Met vriendelijke groeten;

Jean Lenders.

Verder alvast voor de jongeren :

Jeugddienst, zondag 15 september 2019

Na de dienst werd er overal aan de tafeltjes over het behandelde thema gepraat: praten met planten, praten met rijst,

Diegenen die er niet waren, zullen er zich weinig van kunnen voorstellen. Maar de boodschap was duidelijk : woorden doen ertoe !

Wees er volgende keer in groten getale bij: **zondag 17 november 2019**

In het nieuwe seizoen ligt de focus op "jeugd". Er worden een aantal nieuwe activiteiten opgestart, deels voor alle tieners en eentje voor de 15+-ers.

Eerst de Rock Steady bijeenkomsten. Overkoepelend thema dit seizoen : 'Geloven Vandaag' In de maand oktober zal het thema zijn : *Credo: Wat geloof jij? Waar staan we voor als Rock Steady groep?*

Iets nieuws is dat Katelijne van zins is elke zondag dat er niets speciaals voor de tieners is voorzien, een opdrachtje in de jeugdruimte zal neerleggen. Het is de bedoeling dat de tieners de kerk verlaten tegelijk met de kinderen. Zij zullen dan, in principe zonder toezicht, deze opdracht oplossen met behulp van hun smartphone en de intussen aanwezige wifi. Als er geen tieners zijn, blijft de opdracht liggen voor de volgende week. De opdracht zal niet altijd de hele tijd vergen dat zij in de jeugdruimte zijn. Als ze klaar zijn met de opdracht, mogen ze nog wat chillen. Maar het is wel de bedoeling dat ze eerst werken en daarna chillen.

Dan een nieuwe activiteit : **Wildbranch** :

Wil je wel geloven dat het groeien gaat ?

Wie kent het liedje niet ?

Het is heel erg van toepassing op Wildbranch,

ons jongerenprogramma (vooral voor) niet-kerkelijke jongeren.

Ze waren met zijn drieën, op die eerste vrijdag in september,

maar bijzonder enthousiast. Er wapperde van alles op Instagram.

Ja, we willen geloven dat het groeien gaat !

De volgende avond zal doorgaan op **11 oktober** van 19-21 uur (half uur voordien en nadien open)

Er zullen komend seizoen meer op jeugd gerichte diensten gehouden worden. Dit zijn geen jeugddiensten in de zin dat de tieners mee moeten voorbereiden, maar het zal er wat minder 'stijfjes' en traditioneel aan toe gaan, de jongeren kunnen muziek of een lied aandragen en dergelijke meer. Voor 2020 wordt voor die diensten geen organist ingepland, zodat we qua muzikale omlijsting wat vrijer zijn. Deze diensten zullen om de 2 maanden plaatsvinden. De volgende dienst zal doorgaan zoals boven vermeld op **17 november 2019** .

Voor de 17+ groep gaan we op zoek naar andere kerken in de omgeving om mee samen te werken !

Samenvatting van de mail van Joke van der Linden, jeugdouderling

Jongerendag ProJOP

Op 13 oktober 2019 is het zover ! De tweede ProJOP jongerendag !

Het thema van de dag is 'De Mol'. Een dag over vertrouwen, samenwerken, deceptie en die uiteindelijke vraag : 'Wie is de Mol?'

De jongerendag vindt plaats in de bruisende stad Antwerpen en kent als uitvalbasis 'Het Bijbelhuis' (Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen).

De kosten van de dag bedragen 20 euro. Om je in te schrijven mail je naar projopvpkb@gmail.com.

inschrijven kan uiterlijk tot vrijdag 11 oktober 2019.

Tot dan !

Kathleen Vermeulen, jeugdwerkondersteuner



ProJOP Jongerendag

13 oktober 2019
10u-18u

DE MOL

Locatie:
Bijbelhuis Antwerpen
Lange Dijkstraat 50
2060 Antwerpen

Kosten: 20 euro
Inschrijven:
projopvpkb@gmail.com

Sp Adobe Spark



De stadspredikant en
het Protestants Sociaal
Centrum



Het hart van ons werk

Het woord "presentie" is nu al vaak gevallen in deze rubriek. Niet om u te vervelen, maar omdat het probeert een woord te plakken op iets wat je eigenlijk moeilijk onder woorden kunt brengen, maar wat zo cruciaal is voor ons werk. En zo ongelooflijk verrijkend. Presentie is een term voor iets waar de bijbel andere woorden voor heeft: barmhartigheid, gerechtigheid, liefde, ... En zoals in de bijbel is dit iets omvattends, volstrekt wederkerigs, iets wat gebeurt en waar je zelf helemaal in wordt meegenomen.

We willen met onze presentie-ervaring ook iets betekenen voor de kerken. Juist in een tijd waarin je als kerk zo gauw besmet zou raken door denken in getallen, doenerigheid, en je terugtrekken



in je eigen bubbel, ten koste van zoveel mensen, juist in deze tijd kunnen we als kerken een tegenrealiteit zoeken en uitdragen.

Weet u nog wat ik vorige maand vertelde? Vanuit "Attent", Netwerk voor maatschappelijke inzet van het bisdom Antwerpen, werken we in een werkgroep "Presentie" onder leiding van ds. Ina Koeman ideeën uit om presentie nog meer te laten leven in de kerken. Ter inspiratie geef ik u al een (samenvattend) voorproefje mee wat Ina hierover in ons missiestuk schrijft:

Alles draait om er-zijn-voor de ander (veel meer dan om het wegpoetsen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander zodat de ander – hoe gek, hoe anders ook – voluit in tel is, om wederzijdsheid, om verhalen, om nauwgezette afstemming, om niemand ooit af te schrijven, om een soort voorzichtige traagheid die ruimte geeft aan wat zich niet maken of afdwingen laat. Wie het pad van de presentie gaat, is tamelijk weerloos en moet moedig zijn."

Je hebt anderen nodig om dit te kunnen doen. Je leert om je eigen grenzen respecteren. Zonder te weten dat ook jij zelf zorg nodig hebt, kun je geen presentiewerker zijn. Oefenen is het belangrijkste. Het durven. Kwetsbaarheid kennen en delen. Niets meer of minder dan dat. Je streeft geen ideaal na, maar mag van tijd tot tijd concluderen: de ander liet me toe, we mochten iets voor elkaar betekenen...

Is dat niet waar we als kerk toe geroepen zijn om zo te zijn in deze wereld?

Nieuws van de stadspredikant

Dit is een vervolgverhaal; ik hoop dat u keer na keer zo een beetje meekrijgt wat we hier mogen meemaken. Een kleine update:

- u kon het vorige maand lezen: van september tot april loopt Leonie van Staveren stage bij mij. Elke woensdag komt ze uit Rotterdam, om mee te maken wat er op mijn weg komt. Eerst maar 's snuffelen en ervaren. Ook zelf erop in de stad, om te verkennen wat er leeft en gebeurt. En samen nadenken over hoe we in deze samenleving proberen kerk te zijn en welke eigentijdse mogelijkheden hier liggen.
- de ontmoetingsruimte in de Woonterp moet professioneel worden klaargemaakt, gezien de waterschade die er geweest is. Daarna gaan we 'm samen schilderen en gezellig inrichten. Gelukkig gebeuren er al ontmoetingen in dat appartementsblok, ook tussen de gezinnen. Om elk gezin heen staan trouwe mensen die op allerlei manieren mee een weg zoeken in deze samenleving. Ondertussen zitten we als PSC niet stil om een oplossing voor blijvende huisvesting te zoeken voor deze gezinnen.
- houdt u het vrij?: het PSC gaat weer Kerst vieren! Op vrijdagavond 20 december in PSC Open Huis, binnen en buiten op het Schoolplein. *Save the date* en laat alvast weten of u een handje wil toesteken.

Tot slot – van de blog

Hij zit aan een tafeltje in de onthaalruimte van de sociale kruidenier Filet Divers. Een man van rond de 60, schat ik. Caddy naast zich. Ik ga voorzichtig naar hem toe en stel me voor, en vraag hem of ik bij hem mag komen zitten. "Alles oké" gebaart hij, licht schuddend met zijn hoofd. Ik maak op dat hij niet wil babbelen, maar hij blijft me aankijken en reageert knikkend als ik hem vraag of hij hier voor het eerst is. Ik ga zitten. En dan pas begrijp ik dat hij nauwelijks een woord Nederlands spreekt of verstaat. Enkel "Arab". Hij glimlacht vriendelijk.

Een Arabisch sprekende vrouw passeert en praat met hem en kennelijk vraagt hij haar om eventjes te tolken, om zich te verontschuldigen dat hij zo graag wil maar mij niet kan verstaan. Ze vertelt mij een stukje van zijn verhaal. Toen hij het haar laatst verteld had, had ze zelf moeten huilen. Dat hij alles kwijt is. Ik kijk vragend: hoe komt dat? Natuurlijk: Syrië. Hij maakt schietgebaren. "Deze man was rijk, had mooie huizen, een bedrijf. Ik heb foto's gezien, zo mooi, alles. Allemaal kapot, weg, compleet weg." Idlib. De nieuwsbeelden komen me voor ogen. Hier zit een stukje Idlib voor mij, met een lieve glimlach en een blijkbaar onverwoestbaar prachtige ziel. Nu zit hij hier, de sociale kruidenier, om een beetje eten. Ik voel een diepe pijn om hem en leg mijn hand mijn hart. Hij ook. We kijken elkaar lang aan. blijf bij hem zitten. De vrouw wandelt verder. verstaan elkaar niet. En toch wel. We hebben niets in handen voor een dieper gesprek. En toch wel. Met niets in handen toch verder gaan. Dat leer ik van mensen zoals hij.



in
op
Ik
Wij

Hartelijke groet!

ds. Petra Schipper

Bijbellesrooster oktober 2019

Dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22: 6 – 23	Moordpartij
Woensdag	2 oktober	1 Samuel 23: 1 – 13	Bevrijding en verraad
Donderdag	3 oktober	1 Samuel 23: 14 – 28	Achternvolging
Vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24: 1 – 8a	Respect
Zaterdag	5 oktober	1 Samuel 24: 8b – 23	(Zonder) Kleerscheuren
Zondag	6 oktober	1 Samuel 25: 1 – 19	Belediging
Maandag	7 oktober	1 Samuel 25: 20 – 35	Wijs en dwaas
Dinsdag	8 oktober	1 Samuel 25: 36 – 44	Hartaanval
Woensdag	9 oktober	1 Samuel 26: 1 – 12	De geschiedenis herhaalt zich
Donderdag	10 oktober	1 Samuel 26: 13 – 25	Confrontatie
Vrijdag	11 oktober	1 Samuel 27: 1 – 28; 2	Dubbelrol
Zaterdag	12 oktober	1 Samuel 28: 3 – 14	Geestelijke strijd
Zondag	13 oktober	1 Samuel 28: 15 – 25	Verlamd van schrik
Maandag	14 oktober	1 Samuel 29: 1 – 11	Hoog spel
Dinsdag	15 oktober	1 Samuel 30: 1 – 15	Moord en brand
Woensdag	16 oktober	1 Samuel 30: 16 – 31	Eerlijk delen
Donderdag	17 oktober	1 Samuel 31: 1 – 13	Vallen in je eigen zwaard
Vrijdag	18 oktober	Lucas 17: 11 – 19	Tien gereinigd, één genezen
Zaterdag	19 oktober	Lucas 17: 20 – 37	Word geen zoutpilaar
Zondag	20 oktober	Lucas 18: 1 – 8	De aanhouder bidt
Maandag	21 oktober	2 Samuel 1: 1 – 16	Onverwachte reactie
Dinsdag	22 oktober	2 Samuel 1: 17 – 27	Treurnis
Woensdag	23 oktober	2 Samuel 2: 1 – 11	Twee koningen
Donderdag	24 oktober	2 Samuel 2: 12 – 32	Burgeroorlog
Vrijdag	25 oktober	2 Samuel 3: 1 – 16	Onderhandelingen
Zaterdag	26 oktober	2 Samuel 3: 17 – 27	Wraak voor recht
Zondag	27 oktober	2 Samuel 3: 28 – 39	Rouwbetoon
Maandag	28 oktober	2 Samuel 4: 1 – 12	Moordaanslag afgekeurd
Dinsdag	29 oktober	2 Samuel 5: 1 – 16	Machtsuitbreiding
Woensdag	30 oktober	Psalm 58	Vraag om vergelding
Donderdag	31 oktober	Lucas 18: 9 – 17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër...'



Wijkteam Noord

Ambtsdragers:

- Marjolijn Devilee Bredabaan 450 Wuustwezel 0468/081.693
- Ruth Hertoghs Kraanstraat 37 Schilde 0478/733.199

Contactpersonen:

- Annelies Berends Vijverslei 28 Kapellen 03/689.31.45
- Henny 't Hart Spechtenlaan 20 Kapellen 03/666.35.23

Wijkteam Zuid

Ambtsdragers:

- Joke van der Linden Pastorijveld 94 Ekeren 03/605.58.40
- Kelly Keasberry Kattenberg 108 Ekeren 03/541.88.18

Contactpersonen:

- Nelly Roelofsen Braam 20 Brasschaat 03/651.72.75
- Corrie de Roon Hickendorfdreef 6a bus 5 Malle 03/385.23.43
- Girty Buitink Zegersdreef 36 Brasschaat 03/651.42.99
- Brenda Verleye De Oude Landen 12 Ekeren 03/646.79.91



Kerkdiensten oktober 2019

aanvang 10.00 uur

Zondag 6 oktober : groen

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mw. R. Hertoghs

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Lector: mw. C. Heidema

Collecten: Diaconie + Kerk

Koster/Koffie: fam. Roelofsen

Bloemen: fam. Snoek

Bord: Ambtsdrager



Zondag 13 oktober : groen

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mw. J. van der Linden

Organist: dhr. S. Schelstraete.

Lector: dhr. A. Neeter

Collecten: Kabas + Kerk (Oogstdienst)

Koster/Koffie/Bloemen: fam. van den Berg

Bord: Ambtsdrager

Zondag 20 oktober : groen

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mw. M. Devilee

Organist: dhr. M. Van Den Broek

Lector: mw. R. Hertoghs

Collecten: Jaarproject 2 + Kerk

Koster/koffie/Bloemen: fam. Dirckx

Bord: Ambtsdrager

Zondag 27 oktober : groen

Voorganger: ds. Hendriks

Ambtsdrager: mw. R. Hertoghs

Organist: dhr. E. Wittevrongel

Lector: dhr. H. Hendrickx

Collecten: Zending + Kerk

Koster/Koffie/Bloemen: dhr. Arts

Bord: Ambtsdrager

Zondag 3 november: groen

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. K. Depoortere

Ambtsdrager: mw. A. Dubernard

Organist: dhr. S. Schelstraete

Lector: mw. M. Hakkenes

Collecten: Diaconie + Kerk

Koster/Koffie/Bloemen: fam. Kole

Bord: Ambtsdrager

Ambtsdragers

Predikant

Ds. Katelijne Depoortere
E-mail: katelijne.depoortere@skynet.be 03/236.81.54

Ouderling

Mevr. M. Devilee-van Klinken 0468/598.663
E-mail: marjolijndevilee@gmail.com
Mevr. K. Keasberry 0488/929.340
E-mail: kellykeasberry@gmail.com

Diaken

Mevr. R. Hertoghs 0478.733.199
E-mail: ruthbredewoud@hotmail.com

Jeugdouderling

Mevr. J. van der Linden-Verweij 03/605.58.40
E-mail: joke.verweij54@gmail.com

Scriba

Mevr. A. Dubernard 03/666.59.48
E-mail: adubernard@skynet.be

Bestuur

Dhr. E. Verleye 03/646.79.91
E-mail: Verleye@outlook.com

Rekeningnummer kerk

IBAN BE91 320-0 575 3-1376
BIC BBRUBEBB
t.n.v. "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Diaconie

IBAN BE50 320-072 69- 6318
BIC BBRUBEBB
t.n.v. Diaconie "De Olijftak" vzw. Brasschaat

Ledenadministratie

Wijzigingen opgeven via e-mail aan: adubernard@skynet.be