

Oefen je in geduld

Jakobus 5: 7-11

⁷ ▾ Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. ⁸ Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. ⁹ Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. ¹⁰ Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. ¹¹ ▾ Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

Boodschap

Deze tijden zijn een oefening in geduld. Het aantal coronaziemen neemt af. Het grootste gevaar lijkt geweken, maar toch is er geen plaats voor feestjes, voor kerkelijke bijeenkomsten, zelfs niet voor gewone hele kleine familiebijeenkomsten. Een oefening in geduld is bijbels gezien nooit slecht. Er zijn wel wat voorbeelden te noemen. Abraham die ettelijke generaties moest wachten op een zoon, Mozes die tientallen jaren met een morrend volk door de woestijn in de richting trok van het beloofde land, Elia die op leven en dood predikte en vond dat het voor geen meter vooruitging... Jezus die duizenden keren hetzelfde op een andere manier uitlegde aan zijn leerlingen en telkens weer moest constateren dat het er zo moeizaam inging, Job wiens lijden telkens hij het niet meer dragen kon nog een beetje groter werd... We moeten het geduld in de bijbel echt niet met een vergrootglas gaan zoeken. Niet bij de mensen en niet bij God.

In ons leven zijn er ook bijzonder veel situaties waarin geduld vereist is. Het opgroeiende kind ondervindt voortdurend – tot zijn frustratie - dat er veel niet kan en mag. De jongvolwassene ziet waar het beter kan in de wereld en ergert zich aan de logheid waarmee instanties reageren. Ja – de oudere mensen hebben geduld geleerd ! Mensen die ziek zijn, hebben geduld nodig, soms bijzonder veel. Zij die errond staan ook. Vluchtelingen die hier een leven willen opbouwen moeten geduldig zijn – zéér geduldig. Geduld is nodig telkens iets niet gaat zoals we het verwachten en we leven in een wereld waarin alles snel en high quality moet zijn. Dat verwachtingspatroon zorgt ervoor dat – hoewel

veel dingen veel sneller gaan dan vroeger – we toch een hele grote portie geduld nodig hebben. Als we er twee uur over doen van Gent naar Brasschaat is dat een ramp, terwijl het te voet toch veertien uur in beslag zou nemen...

Jakobus laat in zijn brief tot drie keer het woord geduld vallen. Telkens staat het geduld in relatie tot iets wat komen gaat en waar de mensen ongetwijfeld ongeduldig op zitten te wachten... de komst van de Heer. Jezus had al gezegd dat het voor direct was, de eerste kerk verwachtte de terugkomst ook heel spoedig, maar het bleef duren en sommigen wilden het wachten opgeven. - Ze hadden moeten weten dat wij er nog steeds op wachten... - De tijd van de eerste christenen was die van de vervolgte kerk. Je moet je voorstellen hoe benauwd het voor hen was en hoe graag ze opgenomen zouden worden in de heerlijkheid van de Messias in plaats van te moeten sterven in de handen van wrede bezetters. Anderzijds hadden ze ook wel de moed om voor Hem te sterven. De combinatie van die beide maakte hun getuigenis bijzonder sterk.

Op vandaag leven wij in een relatief rustige tijd voor de kerk. Een zéér rustige tijd. Ik heb het voorrecht om af en toe nog eens de kapel te kunnen binnengaan... Het is er nooit zo rustig geweest. Ware het niet dat er vrolijke kleuren te zien zijn en veel licht, ze deed denken aan de lege graftombe. Maar ook met een lege graftombe ging het met het geloof vooruit. Dus, ter zake. Het geduld...

Het wordt in deze tijden op de proef gesteld. En dat is goed, zegt Jakobus. Want we hebben veel geduld nodig om te wachten op de komst van de Heer. In uitdagende tijden kunnen wij ons oefenen.

Mensen zijn van nature niet geduldig. Ik erger me – ook een teken van ongeduld – aan de nieuwslezers die aan de experts en ministers constant hetzelfde vragen: wanneer gaan de scholen open? Wanneer kunnen we weer een feestje bouwen? Wanneer komt er duidelijkheid over... Een mens wil weten waar hij aan toe is en het lijkt dat God ons niet de kennis gegeven heeft die we zouden willen om dat ogenblik van de terugkomst van de Messias te bepalen. Maar stel je eens voor dat we dat wisten... we stelden het uit tot de morgen van de dag zelf om er iets voor te doen!

Nee, Jakobus roept ons op om geduld te oefenen. Het is dus iets actiefs, een werkwoord. Vaak zeggen we: geduld is iets wat je hebt of niet hebt, maar je kunt er ook aan werken. Geduld heeft te maken met tijd. Als je net iets meer tijd laat tussen datgene wat je ergert en je reactie erop, dan heet dat geduld en

dan gaan veel zaken beter. In geduld zit “dulden, dragen, verdragen”. We dragen veel: eenzaamheid, inperking van onze vrijheid, doorkruising van al onze plannen. Sommige mensen worden ziek, anderen zijn bang om het te worden.

Geduld, dulden heeft te maken met bewust verdragen. Je gaat in de ellende, in de ergernis gaan staan en je gaat bewust iets gaan dulden, bewust iets verder dragen dan je normaal zou doen. Je laat de omstandigheden je niet beheersen.

Jakobus zet het geduld altijd in het perspectief van de verwachting. Je duldt een hoop zaken, om uit te komen in de rust van de Heer. Het geduld heeft dus een doel op zich ! En dat is precies wat er ook in het klein gebeurt, als mensen net wat meer geduld met elkaar hebben, dan ontstaat er vrede. Een voorsmaakje van die vrede die de komende tijd ons zal bieden.

Geduld heeft te maken met een kalm-aan. Je laat je niet op de kast jagen, maar neemt de tijd om te dragen en te verdragen. Als er concurrerende doelen zijn, dan moeten die maar even wachten. Wie gelooft, zal zich niet haasten, schrijft Jesaja (28:16). Ook zonder haast komen we bij de rust van de Heer uit. Bij de actieve rust – want het zal ongetwijfeld een dynamisch gebeuren zijn. Echte vrede.

In deze tijd zit ieder in zijn eigen huis, alleen of in zijn huisgezin. Het is een dankbare periode om na te denken over ons en over ons geduld. Ons geduld met anderen en ons geduld met onszelf. Ons geduld met omstandigheden van buiten en met onze fysieke en mentale gesteldheid.

Jakobus biedt ook concreet enkele tips. Wees snel in luisteren en traag in spreken, zegt hij. De tong is een machtig wapen, in oorlogsvoering, maar ook in het vredesproces. Klaag niet, zegt Jakobus verder. In de brief aan de Kolossenzen (1:11) schrijft Paulus: Jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie alles kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen.

De kracht van Jezus kan ons verder brengen, maar ook het voorbeeld van anderen. Kijk naar de boer, zegt Jakobus, die wacht op de regens. Kijk naar de profeten wat voor kwaad zij verdragen hebben om Gods boodschap door te geven, omdat zij wisten van een vreugde die klaarligt voor allen. Kijk naar Job, die volhield tot het eind en daarvoor werd beloond. Kijk naar Jezus zelf wat Hij niet heeft verdragen, om ons naar binnen te dragen in de komende wereld.

We leven in tijden waarin we op onszelf zijn geworpen. Maar ze zijn niet zinloos, integendeel.

Laten we samen bidden:

Eeuwige God,

U die ons geschapen hebt, voor het leven voorbestemd,

Voor het goede leven, voor de vrede en de rust,

Om het goede te doen, dat wat wij van U ontvangen door te geven aan zij die het nodig hebben.

U die ons bestemd hebt om eeuwig bij U te zijn,

Op een plek waar het leven bruist, omdat alles uit u komt en naar u terugkeert,

U die onze levensbron bent.

Tot U willen wij ons richten.

Nu we als gemeenschap niet kunnen samen komen, ligt de kerk buiten ons gebouw. De kerk is hier bij ons. Ieder van ons is een stukje van die gemeenschap. Ieder van ons mag U loven en prijzen, met woorden en met daden.

Heer God,

In deze tijden is er veel dat we moeten dragen en verdragen. Voor iedereen is de situatie anders, voor de meeste mensen is ze moeilijker dan anders.

Geef dat elk in zijn huis en in zijn hart geduld kan opbrengen, dat deze tijd een oefening mag zijn om geduld in praktijk te brengen. Dat wij de vrede mogen ervaren die U in het begin in het hart van de mens hebt gelegd. Voor alle mensen die het moeilijk hebben, dat zij het mogen volhouden tot het beter wordt. Deel uw kracht met ons, Heer God, door Jezus Christus, uw zoon en onze Heer. Amen.